

Najaar 2019



Activiteiten

Raad van Kerken Almelo

Deze brochure wordt u aangeboden door de Raad van Kerken Almelo (RvKA) om op het gebied van vorming en bezinning een overzichtelijk en volledig aanbod te presenteren. Alle deelnemers zijn (in)direct aangesloten bij de RvKA.

ApG Apostolisch Genootschap	Plaats van samenkomst Reeststraat 2b - Almelo
AAK Armeens Apostolische Kerk	Secretariaat: Vriezenveenseweg 174, 7602 PV Almelo
DG Doopsgezinde Gemeente	Doopsgezinde Kerk - Grotestraat 57 - Almelo Tel: 0546-18616 www.dgalmelo.doopsgezind.nl
Elisa Elisaparochie	Elisakerk - Rembrandtlaan 23 - Almelo Tel: 0546-545040 www.elisapaz.nl
Karm Karmel Twente	Karmelklooster Almelo Zenderen Tel: 074-2659186 www.karmelcentra.nl/twente/
LdH Leger des Heils	Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo Tel: 0546-810315
PGA Protestantse Gemeente Almelo	Activiteiten van de PGA worden gehouden: in de Schouw Kerkplein 3 - Almelo Tel: 0546-454207 in de Pniëlkerk Rembrandtlaan 352, Almelo Tel: 0546-816359 in De Lichtkring, Beethovenlaan 10, Almelo veelstemmiglicht@gmail.com of 0546-840484
RGT Remonstrantse Gemeente Twente	Contact: henkvanwaveren@gmail.com tel: 0546-823836
St.J St. Jorisparochie	Tel: 0546-816649 - secr.rk.almelo@gmail.com St. Georgiusbasiliek - Boddenstraat 76 - Almelo St. Jozefkerk - St Josephstraat 111 - Almelo De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo Tel: 0546-871638 www.debleekalmelo.nl
VVG Stadskerk De Bleek	A. Hogendoorn, tel: 0546-864449 ahogendoorn@hetnet.nl tel: 0546-823836
Kerk en Radio	

Kerk en radio

Radio: kabel fm 104.1 MHz en ether: fm 106.1 MHz

Televisie: AAvisie: 189.25 MHz Omroep Almelo

Internet: www.omroepalmelo.nl/live

Tijden van uitzending:

Zondag: 09-11 uur: relig. muziek op verzoek, kerkdienst
11-12 uur: kerk en samenleving

Adres: Radio Almelo

Haven Noordzijde 17 - 7607 RE Almelo

t.a.v. Kerkredactie. Tel: 0546-821814 Fax: 0546-823306

Aanvragen van muziek:

Zondagmorgen: 9.00 - 9.45 uur Tel: 0546-821814

Aangevraagde muziek wordt dan de volgende zondag uitgezonden



Deze brochure is in juli 2019 uitgereikt aan alle kerkgangers van de
aangesloten kerkgenootschappen.

Afbeelding voorpagina: (zie blz 8) **De tien leefregels**

Oplage: 2000 Drukwerk: Drukkervanderegio.nl - Boxmeer

www.raadvankerkenalmelo.nl

Nationale Vredesweek van 21 t/m 29 september 2019

Walk of Peace

Tijdens de Nationale Vredesweek van 21 t/m 29 september, laat de Ambassade van Vrede Almelo zien dat het anders kan. Op 21 september organiseert de Ambassade een Walk of Peace. We lopen gezamenlijk een route door het centrum van de stad naar het Kerkplein. Daar zijn activiteiten, die gericht zijn op het thema "**Vrede verbindt over grenzen**", vervolgens lopen we naar de Basiliek waar de afsluiting plaats vindt. In de tuin is er soep voor de deelnemers.

Met de Walk of Peace beleven we en laten we zien dat vreedzaam samenleven op zoveel plekken gebeurt. We verbinden ons met vrede en met elkaar!

Datum : zaterdag 21 september 2019
Tijd : inloop: 13.30 uur / start: 14.00 uur
Locatie : Huis van Katoen en Nu
Activiteit : Walk of Peace



Oecumenische vredesdienst

Op de eerste zondag van de vredesweek, zondag 22 september a.s., wordt de oecumenische vredesdienst gehouden in het ontmoetingscentrum van het Leger des Heils 'Bij Bosshardt', Troelstralaan 1 te Almelo.

Het thema van de dienst is **Vrede verbindt Over Grenzen**.

De vredesdienst wordt geleid door de officieren Ton Mostert en Sandra Mostert-Verhoeven.

Muzikale medewerking wordt o.a. verleend door het muziekkorps van het Leger des Heils.

U bent allen van harte welkom !

Datum : zondag 22 september 2019
Tijd : 10.00 uur
Locatie : Leger des Heils

Inleiden Karmel Twente

Het bezinningsprogramma van het Centrum voor Spiritualiteit **“Karmel Twente”** gaat gewoon door. Zij zal grotendeels worden aangeboden in ons klooster in Zenderen. “Rond de Schrift’ en Icoonschilderen blijven (voorlopig) in Almelo. Zie ook onze website www.karmelcentra.nl/twente

Jaarthema: Hart voor de schepping

“En God zag dat het heel goed was’, zo wordt ons verteld in het verhaal van de schepping. Op de zevende dag kijkt de Schepper met voldoening naar zijn schepping; Hij ziet wat hij met liefde heeft geschapen. Hij heeft hart voor zijn schepping. Hart hebben voor iets is begaan zijn en zorg hebben. Als je van iets houdt, dan wil je het goede en geniet je ervan. Dan is zorg geen zware, maar een lieve last.

Wat betekent dit voor ons en hoe gaan wij daarmee om? Het komend jaar zal dat de rode draad zijn in ons bezinningsaanbod.

Meditatiegroep



Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’ en komt er ruimte voor het Hier en Nu . In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, steeds weer. Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben, en geeft je inspiratie ook thuis te gaan mediteren. Na een korte inleidende tekst en aandachtsoefening mediteren we 45 minuten.

Data	: iedere dinsdag m.i.v. 3 september
Tijd	: 19.30 - 21.00 uur
Locatie	: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten	: € 5 per bijeenkomst. Aanmelden gewenst.
Begeleiding	: Frida Koopman

Geloofsverdieping

Aan de hand van de Nieuwe Katechismus, het boek dat zoveel beroering bracht en waarbij door het Vaticaan zoveel vragen werden gesteld over de rechte leer, wil ons helpen om samen te praten over *“Wat geloof ik nu eigenlijk?”*

Data	: donderdag 5 sept., verdere data in overleg met de groep
Tijd	: 15.00-16.30 uur
Locatie	: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten	: € 5 per bijeenkomst. Aanmelden gewenst.
Begeleiding	: Edgar Koning

Op golven van liefde en vertrouwen

We lezen teksten van Thérèse van Lisieux (1873 - 1897). In een mensenleven gaat het om een zoeken van evenwicht tussen 'zelf-doen' en 'je toevertrouwen'. In de relatie met het mysterie dat wij God noemen is het niet anders. De visie van Thérèse - haar kleine weg - getuigt van een grote liefde en groot vertrouwen. Een jaarlang ontdekken we in een vaste groep hoe zij ons kan inspireren voor onze Weg in het leven..



Data	: donderdag 3 okt., 7 nov., 5 dec., donderdag 2 jan., 6 febr., 5 mrt., 2 apr., 7 mei en 6 juni
Tijd	: 14.00 - 16.00 uur
Locatie	: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten	: € 5,- voor 10 bijeenkomsten. Aanmelden gewenst.
Begeleiding	: Herre Roorda

Lectio Divina: Rond de Schrift

Lectio Divina wordt sinds eeuwen in kloosters gebruikt om aandachtig en indringend de Schrift te lezen. Zó samen lezen blijkt inspirerend te zijn om te komen bij wat het evangelie ons hier en nu te vertellen heeft. Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? We komen bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zondag. We lezen wat er in de tekst staat en wisselen dit uit. Daarna vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent.



Data	: dinsdag 10 en 24 sept., 8 en 22 okt., 5 en 26 nov. en 10 dec.
Tijd	: 10.00 – 12.00 uur
Locatie	: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten	: € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst.
Begeleiding	: Els Bos en Wil Kemerink



Leesgroep Speling

Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit. In haar artikelen zoekt zij naar de onderstroom van het dagelijkse leven. Per nummer wordt een thema belicht. Ieder leest thuis het tijdschrift. In de groep gaan wij, aan de hand van enkele vragen, in gesprek over de artikelen. In Twente zijn er leesgroepen in Zenderen, Hengelo en Enschede.

Zie hiervoor www.speling.nl

Icoon schilderen

De Icoon die we gaan 'schrijven' is de "Deësis" (verzoek, bemiddeling). Het is een van oorsprong Byzantijnse compositie waarbij Christus als rechter te midden van Maria en Johannes de Doper is geplaatst. We werken in een bezinnende sfeer volgens de Russische traditie.

De drieluik wordt in twee delen geschilderd: in het najaar het middenstuk Christus Pantocrator, in het voorjaar komen de vleugels aan de beurt Maria en Johannes de Doper. Maar u kunt ook alleen het middendeel maken in het najaar.



Data	: 13 maandagen van 16 sept. tot 9 dec.
Tijd	: 19.30 tot 21.45 uur
Locatie	: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten	: € 125,- inclusief plankje en verf.
Begeleiding	: André Bourgonje, Johan Kokenberg



Kick Bras; mystieke levenslessen

Uit het boek van Kick Bras "Mystiek leven, levenslessen in mystieke teksten" lezen wij teksten van geestelijke schrijvers, vroeger en nu. Iedere 3e donderdag van de maand komen wij samen en gaan aan de hand van een vooraf afgesproken tekst in gesprek over de vraag op welke manier deze met ons eigen leven te maken heeft.

Data	: dond 19 sept., 17 okt., 21 nov., 19 dec,
Tijd	: 14.30 – 16.30 o.l.v. Tjalling van Balen : 14.15 – 16.15 o.l.v. Paula Tielemans
Locatie	: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten	: € 20,- voor vier bijeenkomsten. Aanmelden gewenst.

Wat raakt mij?

Soms word je innerlijk geraakt door een kunstwerk, een foto, een tekst, maar word je aandacht weer gericht op "het gewone leven". Maar, een dieper kijken kan inzicht geven waar het jou om gaat in je leven. Wij laten ons raken door een lied, een schilderij, een tekst en nemen de tijd om het op ons in te laten werken. Daarna delen we dit met elkaar, zo komt er een uitwisseling op gang die ons helpt te zien wat er in ons leeft, wat ons raakt en in beweging zet.

Data	: Woensdag 25 sept., 2 en 9 okt.
Tijd	: 19.30 – 21.30 uur
Locatie	: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten	: € 15,- voor drie bijeenkomsten. Aanmelden gewenst.
Begeleiding	: Franciska Soepboer en Frida Koopman

Bijbellezen met het oog op zondag

Sinds vele jaren komt in De Schouw de Bijbelleerhuisgroep bijeen. In een maandelijks bijeenkomst worden bijbelteksten gelezen en besproken die volgens het Oecumenisch Leesrooster aan de orde komen. Dit leesrooster wordt in veel kerken gebruikt. Daarom kan iedereen aan deze groepen meedoen. Ook wordt er steeds een verbinding gelegd met muziek, beeldende kunst of het kerklied.

In dit seizoen lezen we in totaal acht bijeenkomsten het eerste deel van het boek Exodus (de hoofdstukken 1 tot en met 24). Die teksten worden in veel kerken gelezen van februari tot en met mei 2020.

We verwelkomen graag nieuwe deelnemers!

Data in 2019	: de donderdagen 5 september, 3 oktober, 7 november
Data in 2020	: de donderdagen 9 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei
Tijd	: 10.45-12.15 uur
Locatie	: De Schouw
Leiding	: ds. Pieter Endedijk
Kosten	: een gering bedrag voor koffie/thee en de te gebruiken reader Aanmelding vooraf gewenst
Informatie	: 06 208 00209 of predikant.grotekerk@pga-almelo.nl

David door de ogen van Rembrandt

In kerkdiensten zal in deze weken de persoon van David worden belicht. Het Rembrandtjaar is een mooie aanleiding om door zijn ogen naar David te kijken. Tekeningen, etsen en schilderijen vormen zijn beeld van de geliefde koning van het volk Israël. Ook hier laat Rembrandt weer zien dat hij oog heeft voor de kritieke momenten in ons bestaan: verlies, verdriet en nederlagen zijn ook het deel voor vorsten en komen bij Rembrandt in beeld. Daarnaast zien we hoe Rembrandt een eigen manier ontwikkelt om uitheemse, Oosterse vorsten uit te beelden. Hij was een fervent verzamelaar van allerlei curiosa en die voorwerpen komen op zijn schilderijen terug.

Datum	: donderdag 19 september
Tijd	: 14.00 uur
Locatie	: De Schouw, Kerkplein 3
Kosten	: € 4,-
Inleider	: ds. K. Sluiter



Danskring

De Bleek heeft een dansende domina. Want dans kan een spirituele dimensie hebben: dans die hemel en aarde verbindt. Het gaat dan om aandachtig in beweging zijn, om een vorm van meditatie die je tot rust brengt. Door te bewegen gebeurt er iets met je lichaam, maar ook met je geest. Het zijn heel eenvoudige dansen waaraan iedereen kan meedoen.



Data : di 24 sept, di 22 okt, di 3 dec
 Tijd : 20-21.30 uur
 Locatie : De Bleek, achterzalen (via de zijdeur tegenover de Action)
 Kosten : vrijwillige bijdrage
 Leiding : da Monica Schwarz
 Meer info : debleekalmelo.nl/danskring-in-de-bleek/
 Opgave : hetkerkultje@gmail.com of 840484

Aardse meditaties

Een avond rust, poëzie, muziek en symboliek: geloven met hoofd én hart. Bij aardse meditaties gaan we uit van de dagelijkse dingen. Deze aardse thema's hebben een diepere symboliek, die we op deze avonden aanboren. De ruimte is sfeervol ingericht, passend bij het thema. Vaste onderdelen: teksten, muziek en een kaarsenritueel. De avonden staan los van elkaar: je kunt ook een enkele keer komen.



Data : do 19 sept 20 - 22 uur thema: boom
 do 21 nov 20 - 22 uur thema: regenboog
 Locatie : De Lichtkring, Beethovenlaan 10
 Kosten : 5 euro per avond
 Leiding : da Monica Schwarz
 Meer info : veelstemmiglicht.nl/aardse-meditaties-in-de-lichtkring/
 Opgave : veelstemmiglicht@gmail.com of tel: 840484

De tien leefregels: afgedaan of hebben we er wat aan?

Ze zijn al duizenden jaren oud: de tien geboden. Leefregels voor een slavenvolk onderweg in de woestijn, gevlucht uit de onderdrukking van een wrede dictatuur. Wat kunnen wij hier en nu met deze leefregels? De bijeenkomsten staan los van elkaar.

Data : zevende leefregel (niet echtbreken)
 di 1 okt 15 - 17 uur De Bleek
 of do 3 okt 20 - 22 uur De Lichtkring
 Data : achtste leefregel (niet stelen)
 di 15 okt 15 - 17 uur De Bleek
 of do 17 okt 20 - 22 uur De Lichtkring



Locatie : De Bleek / De Lichtkring
 Kosten : De Lichtkring: 5 euro per avond, De Bleek: vrijwillige bijdrage
 Leiding : ds Siebe Hiemstra
 Meer info : debleekalmelo.nl/tien-leefregels/
 Opgave : hetkerkultje@gmail.com of tel: 840484

Lichtkringkuier herfst

Vanuit De Lichtkring is er elk seizoen een meditatieve wandeling. Dit is een wandeling met een bezinnend karakter van ongeveer 5 kilometer rond Bellinckhof en Beeklustpark. De wandeling is opgedeeld in de drieslag: stilte – bezinning – verbinding. We beginnen de ochtend met een stilteviering en besluiten met een gezamenlijke lunch met soep en meegebracht brood.

Datum : zaterdag 26 okt 10 - 13.30 uur
 Locatie : De Lichtkring, Beethovenlaan 10
 Kosten : 5 euro, inclusief soep (zelf brood meenemen)
 Leiding : da Monica Schwarz
 Meer info : <http://veelstemmiglicht.nl/lichtkring-kuier/>
 Opgave : veelstemmiglicht@gmail.com of tel: 840484

Meditatief mandala tekenen

Meditatief mandala tekenen is een vorm van meditatie waarbij we tekenen binnen een cirkel. Mandala betekent dan ook 'cirkel' en staat symbool voor heelheid en eenheid, begrenzing en geborgenheid. We lezen een tekst en luisteren naar muziek, vervolgens tekent ieder op eigen wijze de eigen associaties in vorm en kleur in een cirkel. De avonden staan los van elkaar.



Data : do 7 nov 20 - 22 uur
 do 19 dec 20 - 22 uur
 Locatie : De Lichtkring, Beethovenlaan 10
 Kosten : 5 euro per avond, inclusief materiaal
 Leiding : da Monica Schwarz
 Meer info : veelstemmiglicht.nl/meditatief-mandala-tekenen-in-de-lichtkring/
 Opgave : veelstemmiglicht@gmail.com of tel: 840484

Workshop Taizé in Almelo

Een ochtend in de sfeer van de gemeenschap van Taizé: met vieringen in Taizé-stijl, een inleiding over een thema met daarna onderling gesprek en tot besluit een maaltijd in Taizé stijl. Zo ervaar je iets van het ritme en de sfeer van Taizé. Het thema gastvrijheid is wezenlijk voor deze bijzondere oecumenische kloostergemeenschap.



Voor wie meer wil: van 26 april-3 mei 2020 gaan Siebe en Monica met een groep naar Taizé. Welkom om mee te gaan! Zie: debleekalmelo.nl/taize-reis-in-2020/

Datum : za 30 nov 10 - 13.30 uur thema: gastvrijheid
 Locatie : De Lichtkring, Beethovenlaan 10
 Kosten : 7 euro, inclusief een maaltijd (dieetwensen doorgeven)
 Leiding : da Monica Schwarz en ds Siebe Hiemstra
 Meer info : veelstemmiglicht.nl/workshop-in-de-stijl-van-taize/
 Opgave : veelstemmiglicht@gmail.com of tel: 840484

In de ogen van Rembrandt

In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt stierf. Het Rembrandtjaar 2019 is nog volop bezig met overal weer nieuwe exposities. Ook in Almelo staat Rembrandt opnieuw op de agenda onder het motto "In de ogen van Rembrandt". In zijn leven en werk weerspiegelt zich de Gouden Eeuw waarin de belangstelling naar nieuwe vormen van kunst, cultuur en wetenschap onbegrensd lijkt. Rembrandt heeft daarin een eigen plaats; zijn schilderijen en vooral ook zijn etsen maakten hem wereldberoemd. Veel werk van Rembrandt heeft een religieuze achtergrond of inhoud. In de nieuwe cursus komt dat weer volop aan de orde.



Data : dinsdagen: 29 okt + 12 nov + 26 nov + 3 dec
 Tijd : 20.00 uur
 Locatie : Pniëlkerk
 Kosten : € 4,- (per bijeenkomst)
 Inleider : ds. K. Sluiter

Bijeenkomst 1 Rembrandts kijk op Vrouwen - 29 oktober

Vrouwen nemen in het werk van Rembrandt een belangrijke plaats in. Voorop zijn eerste liefde, Saskia van Uylenburgh met wie hij in 1634 trouwde en die in 1642 stierf. Hendrickje Stoffels is op andere werken te zien. Rembrandt maakte ook studies naar vrouwelijk naakt, die hij later soms verwerkte in Bijbelse en mythologische voorstellingen. Op die tekeningen en etsen zien de vrouwen er niet 'model' uit. Naast portretopdrachten beeldt hij vrouwen in alledaagse situaties uit: bezig met de verzorging van kinderen, in de huishouding, lezend, met een handwerk, toilet makend, slapend of onderweg. Kenmerkend voor Rembrandt is dat in zijn vrouwbeeld tussen alledaags en heilig de grenzen nagenoeg verdwijnen.



Bijeenkomst 2 Rembrandts kijk op wat Jezus leerde - 12 november

In de wijze waarop hij Jezus uitbeeldt neigt Rembrandt naar een vast type dat bij de gangbare beeldtraditie aansluit. Rembrandt onderscheidt zich juist van andere kunstenaars in zijn vrije weergave van de parabels die Jezus vertelde. In de gelijkenissen van de barmhartige Samaritaan en de verloren zoon vindt hij een eigen beeldtaal. De tegenstellingen tussen rijk en arm, dwaas en wijs, ziek en gezond in de leer van Jezus hadden voor hem bijzondere aantrekkingskracht. In de wonderen die Jezus verricht ligt vaak een diepere betekenis besloten die Rembrandt in zijn tekeningen en etsen tot uiting wil laten komen en die tegelijk de kijker ruimte laat voor een eigen oordeel.



Bijeenkomst 3 Rembrandts kijk op helden, vromen en bruten in het OT - 26 november

De Bijbel biedt Rembrandt een rijke inspiratiebron. Naast het Oude Testament geldt dat ook voor de deuterocanonieke boeken. In de Statenvertaling van 1637 zijn die opgenomen als stichtelijke lectuur. Kennelijk heeft Rembrandt juist deze verhalen graag gelezen. Keer op keer ontmoeten we Tobith en Tobias, en Suzanna en de oudsten over wie Daniël spitsvondig het vonnis velt. Vromen, helden en bruten mogen zich in de belangstelling van de kunstenaar verheugen. Opvallend is het telkens terugkerende type van de 'oosterse vorst', ongeacht of die al dan niet in een gunstig daglicht staat. Het leesplezier spat bij Rembrandt van het papier.



Bijeenkomst 4 Rembrandts kijk op het kerstverhaal - 3 december

Met de laatste avond zijn we in de adventstijd. Het geboorteverhaal van Jezus sprak sterk tot de verbeelding van Rembrandt. Hij maakt een eigen keuze uit de vaste thema's voor deze tijd. Zo zijn de annunciatie, de visitatie en de aanbidding van de wijzen niet zo rijk vertegenwoordigd als de presentatie in de tempel met Simeon en Anna, de vlucht naar Egypte en de heilige familie in hun 'veilige huis' in Nazareth. Jozef, Maria en Jezus zijn vooral kwetsbare mensenkinderen en geen vertegenwoordigers van een orde die hemelse majesteit uitstraalt. Kerst is de boodschap van God die mens werd en die beweging heeft Rembrandt onnavolgbaar vastgelegd.



De weg gaan met het labrynt



In de kloostertuin van Zenderen is een labrynt aangebracht; een labrynt is géén doolhof: in een doolhof verlies je je weg, in een labrynt vind je je weg. Het biedt de mogelijkheid van het begaan van een 'innerlijke weg', loslaten, ontvangen en toelaten. Op de weg naar binnen laat je los wat je achter je wilt laten. In het midden kun je dan nieuwe inzichten ontvangen. Samen maken we kennis met deze loopmeditatie en wisselen uit wat het voor jou betekent. Deze loopmeditatie kunt u een keer of meerder keren meedoen.

Datum : zaterdagen 28 sept.; 26 okt.; 30 nov.
 Tijd : 9.30 – 12.00 uur
 Locatie : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 5,- per keer Aanmelden gewenst.
 Begeleiding : Frida Koopman en Paula Tielemans

Inleiding in de Psalmen; Naderingen van God

Psalmen zijn naderingen van God, ze zijn onderweg naar het Grote Geheim van alle leven, honderdvijftig pelgrimswegen. Bid je een psalm, dan trek je weg uit je veilige omgeving. Je stelt je bloot aan Wezer die ieder uitnodigt te gaan leven. Soms gebeurt er een wonder. Niet langer nader ik, maar de Oneindige trekt mij en nadert mij. Grote vreugde overkomt mij. Mijn naderingen worden Gods naderingen.



Data : donderdag 24 okt., 7 en 21 nov.
 Tijd : 19.30 – 21.15 uur
 Plaats : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst.
 Inleiders : Paul Reehuis psalm 15, 24 oktober
 Anne-Marie Bos psalm 65, 7 november
 Kees Waaijman psalm 40, 21 november

In gesprek

Hij geneest zieken, drijft duivels uit en wekt doden op. Wie Hem aanroept zal gered worden. We gaan met elkaar in gesprek over de betekenis van Jezus voor ons.

Data : woensdag 2, 16 en 30 oktober
 Tijd : 14.30 – 16.30 uur
 Locatie : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 5,- Aanmelden gewenst.
 Begeleiding : Gerard Westendorp

Chagall en de Schepping

Het Scheppingsverhaal vertelt niet 'hoe' maar 'waartoe' de aarde geschapen is. Wat kun je daarin ontdekken over de zin van leven? Hoe kun je omgaan met de tegenstrijdigheden in het leven; chaos en ordening, goed en kwaad, verschillend zijn en toch één.

Marc Chagall heeft de oude verhalen met innerlijke ruimte en grote verbeelding 'nieuw' geschilderd. Zijn doeken helpen ook ons Bijbel en leven dichter bij elkaar te brengen. Steeds lezen en bespreken we een Bijbeltekst, daarna kijken we naar enkele schilderijen hierover van Chagall en zoeken naar raakvlakken met ons leven nu.

Data : Woensdag 2 okt., 6 nov., 4 dec., 8 jan. en 5 febr.
 Tijd : 19.30 – 21.30 uur
 Locatie : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 25,- voor de serie. Aanmelden gewenst.
 Begeleiding : Annet Zoet



Bibliodrama; Vrouwen wijzen een weg.

In de Bijbel komen veel verschillende vrouwen voor soms, moedig, bang, of volgzzaam, staan ze aan de oorsprong van bevrijdende bewegingen. Vrouwen die in weerwil van wat van hen verwacht werd, hun eigen weg gingen en zo Gods Scheppingswerk een nieuw spoor gaven. Kunnen ze ook ons op een 'nieuw' spoor zetten? .

In Bibliodrama komen je persoonlijke levensverhaal en de verhalen uit de Schrift bij elkaar. Spelenderwijs en interactief ontdek je hoe het Bijbelverhaal jouw verhaal belicht, en hoe jouw levensverhaal meespeelt in de uitleg van het Bijbelverhaal.



Data : zaterdag 12 en 26 oktober en 9 november
 Tijd : 9.30 – 12.00 uur
 Locatie : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 15,- voor drie bijeenkomsten. Aanmelden gewenst.
 Begeleiding : Frida Koopman en Herman Scholte-Albers



Mystiek in het evangelie volgens Marcus

Het evangelie volgens Marcus is het kortste en meest fascinerende. Het dragende thema van het boek is de vraag wie Jezus is. Langzaam ontvouwt zich het geheim van zijn identiteit. De parabel van het zaad en de parabel van de wijnboeren helpen de mystieke laag in dit evangelie te verstaan. Graan en druiven, gebroken brood en uitgegoten wijn ontsluiten het mysterie. In twee bijeenkomsten volgen we de draden in de tekst die leiden tot de onthulling van de identiteit van Jezus. We verkennen ook wat dat betekent voor onze navolging. Onbaatzuchtige liefde is wat alles verbindt.

Data : Vrijdag 29 nov., en 6 dec.
 Tijd : 14.40 – 17.00 uur
 Plaats : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 10,- voor twee bijeenkomsten. Aanmelden gewenst.
 Begeleiding : Huub Welzen

Geloof en levenskunst vanuit het Bijbelboek Spreuken

We lezen hoofdstukjes uit het Bijbelboek Spreuken rond thema's van het alledaagse leven, toen en nu. De zorg voor ons brood, de maat van ons drinken, het belang van dingen los kunnen laten. En wat geef je je kinderen eigenlijk mee? Zijn de verleidingen des levens van nu zo anders of misschien dezelfde als die van toen? Schuilt er wijsheid in voor ouders, voor jongeren van nu ?

We onderzoeken of nog overeind staat wat het oude Boek Spreuken als wijsheid en gelovige levenskunst aanreikt.

Als basis gebruiken we een drietal teksten (kopieën beschikbaar) uit

André Zandbelt. Het Boek Spreuken. In een nieuwe vertaling en met onderscheiding van perikopen. Merweboek, 2017 (ISBN 9789057871924)

Data : donderdag 7, 14 en 21 november 2019
 Tijd : 19.30 – 21.30 uur
 Locatie : parochiecentrum Elisakerk
 Kosten : 5 euro inclusief koffie en thee.
 Begeleiding : André Zandbelt
 Aanmelden : a.zandbelt@planet.nl of tel. 0546 815313 (vóór 1-11: 5 t/m 8 pp)

Deze lieve aarde : zorg om de heelheid van Gods schepping

Dat de duurzaamheid en de heelheid van de aarde ook aan de hoede en de zorg van mensen is toevertrouwd, gaat met schade en schande doordringen. Ook parochies gaan inzien dat die zorg al dichtbij huis begint. Hoe groen is de parochiehuishouding eigenlijk : inkoop, gebouwbeheer, energiegebruik, afvalbeleid ? Parochies en gemeenten verzameld in de Groene Kerken Beweging leren van elkaar dat die zorg om aarde en schepping diep verankerd is in de Schrift.

De bijbeltheoloog Dorothee Sölle heeft ons geleerd dat geloven bijbels gesproken ge-Aard moet zijn. We bespreken een paar markante teksten(kopie beschikbaar)

Data : donderdag 12, 19 en 26 september
 Tijd : 19.30 – 21.30 u
 Locatie : parochiecentrum Elisakerk
 Kosten : 5 euro inclusief koffie en thee
 Begeleiding : André Zandbelt
 Aanmelden : a.zandbelt@planet.nl of tel. 0546 815313 (vóór 1-11: 5 t/m 8 pp)

Ochtendcatechese – op verhaal komen bij Marcus

Marcus is het kortste en oudste evangelie, en verschilt van de andere evangeliën vooral doordat het meer accent legt op de verhalen over Jezus en minder op zijn uitspraken. In een serie ochtenden gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van bekende en onbekende verhalen uit Marcus. Verhalen waarin Marcus op velerlei wijze getuigt niet van een figuur uit het verleden maar van de levende Heer.

Data : do. 19 sept, 17 okt, 14 nov, 12 dec ; 23 jan, 20 febr, 19 mrt, 16 apr
 Tijd : 10.00 uur tot 11.30 uur
 Plaats : Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352
 Kosten : geen
 o.l.v. : ds Marco Montagne
 (graag opgeven via ds.montagne@gmail.com of 0546-341140)

De paden op, de lanen in – met aandacht

Vanaf het nieuwe Noaberhoes in Windmolenbroek – waar we beginnen met een goede kop koffie – maken we een wandeling van één à anderhalf uur, waarbij er alle ruimte is om stil te worden, aandacht voor de omgeving en elkaar te hebben, op verhaal te komen en vooral lekker te lopen!! Na afloop even bijkomen bij een tweede bak koffie in het Noaberhoes.

Data : do 3 okt, 31 okt, 28 nov; 9 jan, 6 febr, 5 mrt, 2 apr
 Tijd : 10.00 uur verzamelen, ongeveer 12.00 weer uit elkaar
 Plaats : Noaberhoes, de Gors 2-6
 Kosten : de koffie
 'gids' : ds Marco Montagne
 (graag opgeven via ds.montagne@gmail.com of 0546-341140)

Op adem komen bij de psalmen

In de protestantse traditie hebben de psalmen vooral een plek in de (stoere) gemeentezang, in de kloostertraditie vooral in het getijdengebed... voor sommigen daarnaast hebben ze nog een plek in de lezing aan tafel. Soms zijn het bekende klanken en beelden, vaker woorden uit een ver verleden en een vreemde wereld. Nu worden psalmen ook weer herontdekt als teksten waarin het hele leven met liefde en haat, vragen en antwoorden, hoop en wanhoop, boosheid en dankbaarheid op God betrokken worden, en als teksten waarin je als het ware toegeleid wordt naar verheldering van je bestaan in het licht van God. Alle reden om een paar psalmen eens goed te lezen met elkaar.

Data : do 19 sept, 31 okt, 28 nov; 16 jan, 13 febr, 12 mrt, 16 apr
 Tijd : 20.00 tot 22.00 uur
 Plaats : Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352
 o.l.v. : ds Marco Montagne
 (graag opgeven via ds.montagne@gmail.com of 0546-341140)

Geloven voor dummijs

'Waar gaat het nou over in kerk en geloof?' Deze vraag van een jongere is een uitdagende vraag om eens echt op in te gaan. In vier bijeenkomsten verkennen we laagdrempelig wat de kern van geloof en kerk zou kunnen zijn. Geloof, God, gemeenschap en bijbel komen daarbij aan de orde, en minstens zo belangrijk wat deze woorden bij ons als groep oproepen aan vragen, weerstand, blijdschap enzovoort.

Data : 26 sept, 24 okt, 21 nov, 19 dec
 Tijd : 20.00 – 22.00 uur
 Plaats : Priëlkerk, Rembrandtlaan 352
 Kosten : geen
 o.l.v. : ds Marco Montagne
 (graag opgeven via ds.montagne@gmail.com of 0546-341140)

Protestsongs - Pete Seeger, Bob Dylan, Wolf Bierman, Jules de Corte.

Muziek is iets dat mijn leven lang al bij mij hoort. Mijn interesse gaat speciaal uit naar Nederlandse cabaret/kleinkunst en de maatschappelijk betrokken singer-songwriter. Luisterde o.a. naar Wim Sonneveld, Fons Jansen, Don Quishocking, Kabaret Ivo de Wijs, Drs. P, Jules de Corte, maar ook naar Bob Dylan, Leonard Cohen, Georges Brassens, Reinhard Mey en Ede Staal.

Vanaf mijn studietijd zing ik en speel ik gitaar – in het begin vooral Russische liedjes van Bulat Okudzhava (studie Ruslandkunde). Daarna breidde ik mijn repertoire uit: van Franse chansons tot protestsongs.

Datum : zaterdag 2 november 2019
 Tijd : 16.30 uur
 Locatie : stadskerk De Bleek
 Kosten : € 7,50
 Inleider : Martijn van Kogelenberg



Advaita Vedanta en christendom

Religies en de westerse cultuur barsten van tegenstellingen tussen het goddelijke en het menselijke, hemelse en aardse, eeuwige en tijdelijke. Met negatieve gevolgen voor mens en samenleving. Van kerk en christendom verwacht men een bezielend geluid. Maar, zij zitten zelf in een crisis... Kan een stroming uit het klassieke India als Advaita Vedanta, die zegt dat de wereld niet-twee is maar één, ons iets leren? Zou dit bewustzijn onze kwaliteiten - zoals liefde, mededogen, verdraagzaamheid, geduld en nederigheid- kunnen versterken?

De inleider studeerde theologie en cultuurfilosofie. Is werkzaam als redacteur/journalist, pastor, uitgever, verhalenverteller en docent; gaat voor in spirituele vieringen.

Datum : zaterdag 5 oktober 2019
 Tijd : 16.30 uur
 Locatie : stadskerk De Bleek
 Kosten : € 7,50
 Inleider : Rinus van Warven



'Zo kan het licht erin', over het leven en de liederen van Leonard Cohen

Dichter/zanger Leonard Cohen (1934 -2016) heeft prachtige liederen gemaakt over zijn levenslange zoektocht naar zin, wijsheid en licht. Als de naam Leonard Cohen niet bekend is dan zijn het zijn liederen wel: "Suzanne" of "Hallelujah".

Zijn concerten waren spirituele belevenissen. In zijn teksten verbindt hij eigen ervaringen met religieuze beeldspraak, waardoor thema's als liefde, eenzaamheid, verlangen en lijden opnieuw gaan leven. Een meditatieve bijeenkomst met poëzie en muziek. Frank Kazenbroot was kloosterling in de Abdij van Berne, momenteel geestelijk verzorger in Rotterdam. Wees lief voor deze ziel, veertig vensters op Leonard Cohen (2018).

Datum : zaterdag 7 december 2019
Tijd : 16.30 uur
Locatie : stadskerk De Bleek
Kosten : € 7,50
Inleider : Frank Kazenbroot



Zoekend naar licht

Ook dit jaar bent u op 2^e kerstdag welkom in de achterzalen voor contact, (oud-hollandsche) spelletjes en een inspirerende film. Kijk voor meer info op de website <https://debleekalmelo.nl>

Datum : donderdag 26 december 2019
Tijd : 14.00 uur
Locatie : stadskerk De Bleek
Kosten : € 3,50 (voor hapjes en drankjes)



Kerstkuieren voor Tanzania - Rond 'n Pook

Dit jaar is er voor de tiende keer een gezellige gezins-kerstwandeling Rond 'n Pook. Er is een prachtige route uitgezet van 4 kilometer. Onderweg komt u aansprekende activiteiten tegen. Er zijn hapjes en drankjes. De opbrengst is voor de weeskinderen die onderhouden worden door de Stichting Matamba.

Datum : Donderdag 26 december 2019
Tijd : Inschrijving vanaf 13.00 uur
Locatie : Vlinderpunt bij 't Vossenvveen, Postweg 3, 7665 SW ALBERGEN
Activiteit : Kerstkuieren Rond 'n Pook
Deelname : Vrije gift voor het weeskinderenproject van de Stichting Matamba.
Informatie : Cobi Noordhoff 0546-860948

"Muziek en sfeer" in de St.- Georgiusbasiliek

De vaste uitvoerenden zijn mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Lincker. Op 10 november m.m.v. Toonkunst Almelo o.l.v. Arno Vree

Data : Zondagen 8 september / 13 oktober / 10 november / 8 december
Tijd : 15.30 uur
Kosten : Vrije gift
Informatie : <http://www.orgel-mezzo.nl/>

Orgel op zaterdag in de Doopsgezinde Kerk

De bespelingen op het gerestaureerde Heilmann-Courtain orgel:

Informatie: *website DGA* <http://www.dgtwente.doopsgezind.nl/>

Data : Zaterdag 5 oktober m.m.v. Dick Sanderman (Rijssen)
 Zaterdag 2 november m.m.v. Dennis Vallenduuk (Hengelo)
 Zaterdag 30 november m.m.v. Leerlingen van de muziekschool Rijssen
 met een gevarieerd programma

Aanvang : 14.00 uur
 Duur : ca. drie kwartier
 Locatie : Grotestraat 57, Almelo
 Toegang : gratis, vrije gift bij de uitgang

Concerten in de Grote Kerk

Datum : zondag 22 september 2019
Wandelconcert Doopsgezinde Kerk—Grote Kerk
 Gerrit Hoekstra (orgel) en Mattijs Mesdag (bariton)

Datum : zondag 3 november 2019
Vocaal Ensemble Multiple Voice, o.l.v. Paul de Kok

Datum : zondag 22 december 2019
Roder Jongenskoor, o.l.v. Rintje te Wies
 m.m.v. Sander van den Houten (orgel)

Tijd : 15.30 uur
 Informatie : Henk Kamphuis - h-kamphuis@scarlet.nl - 0546 863512

Concertkoor Sursum Corda Almelo

Stabat Mater van G. Rossini en Stabat Mater van K. Szymanowsky

m.m.v.:

Heleen Koele – sopraan & Carina Vinke – mezzo sopraan /alt
 Marcel Reijans – tenor & Frans Fieselier – bariton
 Begeleiding : het Nederlands Begeleidingsorkest
 Muzikale leiding : Eric Kotterink

Dit is tevens één van de jubileumconcerten van het Nederlands Begeleidingsorkest, vanwege hun 25-jarig bestaan. Uitgevoerd worden een briljant werk van Rossini met prachtige vocale momenten. Deze uitvoering wordt gecombineerd met het omvangrijkste en beste werk op religieuze tekst uit Szymanowsky's late periode.

Vooraf aan het concert, om 19.00 uur geeft Marcel Zwitser, docent muziekgeschiedenis, een lezing over de uit te voeren werken en hun componisten. Zijn inhoudelijke kennis van zaken, gekoppeld aan het aanstekelijke enthousiasme laat luisteraars in de ban van deze bevlogen verteller raken. De lezing vindt plaats in de Schouw, tegenover van de Grote Kerk en is bij de prijs inbegrepen.

Datum : Vrijdag 11 oktober 2019
 Tijd : 20.15uur-22.15uur
 Locatie : Grote Kerk Almelo
 Kosten : € 18/22

▲ Overzicht activiteiten

September		blz
3	Meditatiegroep	start 4
5	Geloofsverdieping	start 4
5	Bijbellezen	start 7
12	Deze lieve aarde	15
16	Icoon schilderen	start 6
10	Lectio Divina:	start 5
19	Mystieke levenslessen	start 6
19	David door de ogen van Rembrandt	7
19	Op adem komen bij de psalmen	16
19	Ochtendcatechese	start 16
19	Aardse meditaties	8
21	Walk of Peace	3
22	Vredesdienst	3
24	Danskring	start 8
25	Wat raakt mij ?	start 6
26	Geloven voor dummies	17
28	Labyrinth	start 12
 Oktober		 blz
1	De 10 leefregels	start 8
2	In gesprek	start 13
2	Chagall en de Schepping	start 13
3	Op golven van de liefde en vertrouwen	start 5
3	De paden op de lanen in	16
5	Advaita Vedanta en christendom	17
12	Bibliodrama vrouwen wijzen een weg	14
26	Lichtkringkuier	9
29	In de ogen van Rembrandt	start 10 + 11
24	Inleiding in de Psalmen	start 12
 November		 blz
2	Protestsongs	17
7	Mandala tekenen	9
7	Geloof en levenskunst	15
29	Mystiek in het evangelie volgens Marcus	14
30	Workshop Taize	9
 December		 blz
7	Zo kan het licht erin	18
26	Zoekend naar licht	18
26	Kerstkuieren voor Tanzania	18