

Voorjaar 2020



Activiteiten

Raad van Kerken Almelo

Deze brochure wordt u aangeboden door de Raad van Kerken Almelo (RvKA) om op het gebied van vorming en bezinning een overzichtelijk en volledig aanbod te presenteren. Alle deelnemers zijn (in)direct aangesloten bij de RvKA.

ApG	Apostolisch Genootschap	Plaats van samenkomst Reeststraat 2b - Almelo
AAK	Armeens Apostolische Kerk	Secretariaat: Vriezenveenseweg 174, 7602 PV Almelo
DG	Doopsgezinde Gemeente	Doopsgezinde Kerk - Grotestraat 57 - Almelo Tel: 0546-18616 www.dgalmelo.doopsgezind.nl
Elisa	Elisaparochie	Elisakerk - Rembrandtlaan 23 - Almelo Tel: 0546-545040 - www.elisapaz.nl
Karm	Karmel Twente	Karmelklooster Almelo Zenderen Tel: 074-2659186 - www.karmelcentra.nl/twente/
LdH	Leger des Heils	Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo Tel: 0546-810315
PGA	Protestantse Gemeente Almelo	Activiteiten van de PGA worden gehouden: in de Schouw Kerkplein 3 - Almelo Tel: 0546-454207 in de Pniëlkerk Rembrandtlaan 352, Almelo Tel: 0546-816359 in De Lichtkring, Beethovenlaan 10, Almelo veelstemmiglicht@gmail.com of 0546-840484
RGT	Remonstrantse Gemeente Twente	Contact: de heer L.J. Koning, info@pravoo.nl Broekweg 19, Daarle - tel: 0546-698100
St.J	St. Jorisparochie	Tel: 0546-816649 - secr.rk.almelo@gmail.com St. Georgiusbasiliek - Boddenstraat 76 - Almelo St. Jozefkerk - St Josphstraat 111 - Almelo
VVG	Stadskerk De Bleek	De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo

Kerk en radio

Kerk en Radio	A. Hogendoorn, tel: 0546-864449 ahogendoorn@hetnet.nl tel: 0546-823836
Radio	: kabel fm 104.1 MHz en ether: fm 106.1 MHz
Televisie	: AAvisie: 189.25 MHz Omroep Almelo
Internet	: www.omroepalmelo.nl/live



Tijden van uitzending:

Zondag	: 09-11 uur: relig. muziek op verzoek, kerkdienst 11-12 uur: kerk en samenleving
--------	---

Adres	: Radio Almelo Haven Noordzijde 17 - 7607 RE Almelo t.a.v. Kerkredactie. Tel: 0546-821814 Fax: 0546-823306
-------	--

Aanvragen van muziek:

Zondagmorgen: 9.00 - 9.45 uur Tel: 0546-821814

Deze brochure is in december 2019 uitgereikt aan alle kerkgangers van de aangesloten kerkgenootschappen.

Afbeelding voorpagina: (zie blz 13, Bron T.B.I.)

Jan van het Kruis, Geestelijk Hooglied

Oplage: 2000 Drukwerk: Drukkervanderegio.nl - Boxmeer

www.raadvankerkenalmelo.nl

Wereldgebedsdag 2020

Samen bidden, samen vieren,
samen delen



Het thema van de Wereldgebedsdag is dit jaar: “Sta op en ga !”

De orde van dienst voor deze viering is gemaakt door vrouwen van het Wereldgebedsdag-comité van Zimbabwe.

Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond. Ieder jaar opnieuw voelen honderdduizenden mensen in wel 173 landen zich door gebed verenigd en beïnvloed. Nederland doet sinds 1929 mee aan de jaarlijkse vieringen van de Wereldgebedsdag. Door deelname aan de viering geven wij uiting aan het onderlinge gevoel van verbondenheid en solidariteit.

Datum: Vrijdag 6 maart. Aanvang 19.30 uur

Plaats: Armeens Apostolische Kerk – Vriezenveenseweg 174 Almelo

Medewerking wordt verleend door het koor van de Armeens Apostolische Kerk en het koor “The Lord’s Choir”.

Na afloop van de viering is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten in één van de bijzalen van de kerk en te genieten van een Armeense tractatie bij de koffie of thee.

Toegang vrij. U bent van harte welkom!!

Week van Gebed voor de eenheid
19 t/m 26 januari 2020

“Zij waren
buitengewoon
vriendelijk voor ons”

naar Handelingen 28 vers 2

 missie
nederland

 ritornale

Week van gebed voor de eenheid van 19 tot en met 26 januari 2020

'Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons'

Het buitengewone staat dit jaar centraal in deze gebedsweek en dat daagt ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

De gebedsweek is een initiatief van de Wereldraad van Kerken en het aangeboden materiaal is door de Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland voor de kerken in ons land vertaald en aangepast.

Dit materiaal is voorbereid door de kerken op Malta, waar het christelijk geloof kwam door de inspanningen van Paulus die op dit eiland schipbreuk leed, zoals beschreven in het boek Handelingen. Het thema is ontleend aan dit verhaal (Handelingen 28,2).

In Almelo zijn deze week oecumenische vieringen waarin de verschillende kerkgenootschappen samenwerken. Op de zondagen zijn er gezamenlijke vieringen en op de weekdays zijn er vespers.

Zondag	19 januari – 10.00u	Oecumenische viering: Grote Kerk
Maandag	20 januari – 19.00u	Oecumenische vesper: St. Georgiusbasiliek
Dinsdag	21 januari – 19.00u	Oecumenische vesper: Doopsgezinde Kerk
Woensdag	22 januari – 19.00u	Oecumenische vesper: De Bleek
Donderdag	23 januari – 19.00u	Oecumenische vesper: Grote Kerk
Vrijdag	24 januari – 18.00u	Gezamenlijke maaltijd met aansluitend oecumenische vesper in het gebouw van het Leger des Heils
Zondag	26 januari – 10.00u	Oecumenische viering: St. Jozefkerk, samen met wijkgemeente NOACH. Voorgangers diaken hoofdaalmoezenier Tom van Vilsteren en ds. Dick van Bart. Het koor uit de St. Jozefkerk en Together werken mee aan deze dienst.

Vespers in de Stille Week

Evenals voorgaande jaren worden in de binnenstadskerken in de Stille Week vespers gehouden:

Maandag	6 april – 19.00 uur	Oecumenische vesper: St. Georgiusbasiliek
Dinsdag	7 april – 19.00 uur	Oecumenische vesper: Grote Kerk
Woensdag	8 april – 19.00 uur	Oecumenische vesper: De Bleek

Informatie over de oecumenische vieringen: ds. Pieter Endedijk, tel.: 06 208 00 209

Frederike Upmeijer - Beeldende kunst van de Contra-Reformatie.

Na het uitbreken van de Reformatie in de noordelijke landen van Europa was het Rome duidelijk geworden dat er een reactie moest komen. De Contra-Reformatie, met het beroemde concilie van Trente (1548 – 1563) als uitgangspunt moest de kunst volgens de richtlijnen van de RK-kerk weer dicht bij de gelovigen gebracht worden. In de schilderkunst was de vernieuwing zichtbaar bij Caravaggio, in de beeldhouwkunst bij Bernini, terwijl ook de kerkarchitectuur beantwoordde aan de eisen: De christenen naar de kerken van het Ware Geloof trekken.



Datum	: Zaterdag 4 januari
Tijd	: 16.30 uur
Locatie	: stadskerk De Bleek
Inleider	: Frederike Upmeijer
Kosten	: € 10,00 inclusief koffie, thee en een hapje en drankje na afloop

Meditatiegroep

Als we van binnenuit stil worden, komen we 'tot stilstand' en komt er ruimte voor het Hier en Nu. In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, steeds weer. Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben, en geeft je inspiratie ook thuis te gaan mediteren. Na een korte tekst mediteren we 45 minuten in de kapel.

Data	: iedere dinsdag m.i.v. 7 januari
Tijd	: 19.30 - 21.00 uur
Plaats	: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten	: € 5 per bijeenkomst. Aanmelden gewenst
Begeleiding	: Frida Koopman



Bijbellezen met het oog op zondag

Sinds vele jaren komt in De Schouw de Bijbelleerhuisgroep bijeen. In een maandelijkse bijeenkomst worden bijbelteksten gelezen en besproken die volgens het Oecumenisch Leesrooster aan de orde komen. Dit leesrooster wordt in veel kerken gebruikt. Daarom kan iedereen aan deze groepen meedoen. Ook wordt er steeds een verbinding gelegd met muziek, beeldende kunst of het kerklied.

In dit seizoen lezen we het eerste deel van het boek Exodus (de hoofdstukken 1 tot en met 24). Die teksten worden in veel kerken gelezen van februari tot en met mei 2020. We verwelkomen graag nieuwe deelnemers!

Zie ook de aankondiging 'Presentatie Exodus en Pesach' op 19 maart.

Data in 2020	: de donderdagen 9 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei
Tijd	: 10.45-12.15 uur
Locatie	: De Schouw
Leiding	: ds. Pieter Endedijk
Kosten	: een gering bedrag voor koffie/thee en de te gebruiken reader Aanmelding vooraf gewenst
Informatie	: 06 208 00209 of predikant.grotekerk@pga-almelo.nl

De tien leefregels: afgedaan of hebben we er wat aan?

Ze zijn al duizenden jaren oud: de tien geboden. Leefregels voor een slavenvolk onderweg in de woestijn, gevluht uit de onderdrukking van een wrede dictatuur. Wat kunnen wij hier en nu met deze leefregels? De bijeenkomsten staan los van elkaar.

Data: negende leefregel (geen vals getuigenis)
 di 14 jan 15 - 17 uur De Bleek
 do 16 jan 20 - 22 uur De Lichtkring

Data: tiende leefregel (niet begeren)
 di 4 feb 15 - 17 uur De Bleek
 do 6 feb 20 - 22 uur De Lichtkring

Data: elfde leefregel (is er wel een elfde? Als die er zou zijn, wat zou dat dan zijn?)
 do 16 april 20 - 22 uur De Lichtkring
 di 21 april 15 - 17 uur De Bleek

locatie : De Bleek / De Lichtkring, Beethovenlaan 10
 kosten : De Lichtkring: 5 euro per avond, De Bleek: vrijwillige bijdrage
 leiding : ds Siebe Hiemstra
 meer info : debleekalmelo.nl/tien-leefregels/
 opgave : hetkerkultje@gmail.com of tel: 840484



Lectio Divina: Rond de Schrift

Lectio Divina wordt sinds eeuwen in kloosters gebruikt om aandachtig en indringend de Schrift te lezen. Zó samen lezen blijkt inspirerend te zijn om te komen bij wat het evangelie ons hier en nu te vertellen heeft. Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? We komen bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zondag. We lezen wat er in de tekst staat en na een persoonlijke bezinning hierop, wisselen we dit uit. Daarna vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent.

Data : Dinsdag 14 + 28 januari, 11 + 25 februari,
 10 + 24 maart, 21 april, 5 + 19 mei, 2 + 16 juni
 Tijd : 10.00 – 12.00 uur
 Plaats : Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
 Kosten : € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst.
 Begeleiding : Els Bos en Wil Kemerink



Film en Spiritualiteit: Genesis

In het kader van het jaarthema “Hart voor de schepping” kijken we naar de film “Genesis”, waarin een oude Afrikaanse man vertelt over de oerknal, het ontstaan van de wereld en van het leven. Naar aanleiding daarvan gaan we met elkaar in gesprek over onze geloofsbeleving en religieuze ervaring.

Datum : Vrijdag 10 januari
 Tijd : 14.30 – 17.30 uur
 Plaats : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 5,- Aanmelden gewenst.
 Begeleiding : Gerard Westendorp

Danskring

De Bleek heeft een dansende domina. Want dans kan een spirituele dimensie hebben: dans die hemel en aarde verbindt. Het gaat dan om aandachtig in beweging zijn, om een vorm van meditatie die je tot rust brengt. Door te bewegen gebeurt er iets met je lichaam, maar ook met je geest. We dansen heel eenvoudige dansen waaraan iedereen kan meedoen. De avonden staan los van elkaar: je mag net zo vaak meedoen als je wilt.



Data : di 28 jan 20-21.30 uur - di 25 feb 20-21.30 uur
 di 24 mrt 20-21.30 uur - di 21 april 20-21.30 uur
 di 26 mei 20-21.30 uur

Locatie : De Bleek, achterzalen (via de zijdeur tegenover de Action)
 Kosten : vrijwillige bijdrage
 Leiding : da Monica Schwarz
 Meer info : debleekalmelo.nl/danskring-in-de-bleek/
 Opgabe : hetkerkuiltje@gmail.com of 840484.

Workshop Taizé in Almelo



Een ochtend in de sfeer van de gemeenschap van Taizé: met vieringen in Taizé-stijl, een inleiding over een thema met daarna onderling gesprek en tot besluit een maaltijd in Taizé stijl. Zo ervaar je iets van het ritme en de sfeer van Taizé. Het thema 'verzoening' is wezenlijk voor deze bijzondere oecumenische kloostergemeenschap. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag: hoe ga je om met mensen uit andere tradities?

Voor wie meer wil: van 26 april-3 mei 2020 gaan Siebe en Monica met een groep naar Taizé. Welkom om mee te gaan! Zie: debleekalmelo.nl/taize-reis-in-2020/

Datum : Zaterdag 25 januari 10 - 13.30 uur
 Thema : verzoening
 Locatie : De Lichtkring, Beethovenlaan 10
 Kosten : 7 euro, inclusief een maaltijd (dieetwensen doorgeven)
 Leiding : da Monica Schwarz en ds Siebe Hiemstra
 Meer info : veelstemmiglicht.nl/workshop-in-de-stijl-van-taize/taize.fr/nl
 Opgabe : veelstemmiglicht@gmail.com of tel: 840484

Taizé-reis van 26 april t/m 3 mei (opgeven uiterlijk eind februari)

Van 26 april tot en met 3 mei 2020 gaan Monica Schwarz en Siebe Hiemstra naar het Franse Taizé, voor een bezinningsweek bij de gemeenschap van Taizé. Een dergelijke week is een bijzondere belevenis vol ontmoetingen, inspiratie, stilte en verbondenheid. Wie wil dit ook wel eens meemaken? Iedereen is welkom om mee te komen: jongeren en ouderen die nieuwsgierig en open zijn en interesse hebben in een week van bezinning en tot rust komen.

De leefomstandigheden in Taizé zijn heel eenvoudig. De prijs van het verblijf is afhankelijk van je inkomen en van het onderkomen in Taizé. Als je interesse hebt: neem contact op met Monica of Siebe (840484 of hetkerkuiltje@gmail.com) en/of kom op de workshop in De Lichtkring op 25 januari. Meer info: debleekalmelo.nl/taize-reis-in-2020/



Aangeraakt door God

Het kan je maar zo overkomen, soms even, een ervaring van 'aangeraakt' worden door God. Je wilt in beweging komen en er uitdrukking aan geven in je dagelijkse leven, maar je hebt er geen of nauwelijks woorden voor. In vier bijeenkomsten proberen we met elkaar te delen hoe we door 'God aangeraakt' zijn, soms heel subtiel, soms als een duidelijke ervaring. Zo kunnen we groeien om er, met respect en eerbied voor ieders beleving, over te kunnen spreken.



Datum : Woensdag 15, 22 en 29 januari en 5 februari
 Tijd : 19.00 – 21.00 uur
 Plaats : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 20 ,- voor de serie. Aanmelden gewenst.
 Begeleiding : Hauw Sien Thé en Pierre Marnette

Meditatief wandelen

De natuur kan ons steeds weer tot verwondering brengen voor de Schepping. Lopen zonder haast en in stilte geeft ruimte om onze gedachten los te laten en bij 'een diepere laag' in onszelf te komen. We beginnen met een meditatie rondom een thema en sluiten af met een uitwisseling.



Data : Zaterdag 18 januari, 15 februari,
 14 maart en 9 mei
 Tijd : 9.30 tot 12.30 uur
 Plaats : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 5,- Aanmelden gewenst.
 Begeleiding : Frida Koopman

De Weg gaan met het labyrint

In de kloostertuin van Zenderen is een labyrint aangebracht; een labyrint is géén doolhof: in een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je jouw Weg. Het biedt de mogelijkheid van het begaan van een 'innerlijke weg', loslaten, ontvangen en toelaten. Op de weg naar binnen laat je los wat je achter je wilt laten. In het midden kun je dan nieuwe inzichten ontvangen. Samen maken we kennis met deze loopmeditatie en wisselen uit wat het voor ieder betekent.

U kunt ook zelfstandig deze loopmeditatie doen; de stiltetuin is vrij toegankelijk. Verder kunt u als groep vragen deze loopmeditatie met ons te doen.

Data : Zaterdag 25 jan., 29 febr., 28 mrt., 25 apr. en 30 mei.
 Tijd : 9.30 – 11.30 uur
 Plaats : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 5,- per keer Aanmelden gewenst.
 Begeleiding : Frida Koopman of Paula Tielemans

Spelen en rituelen in de kunst

Inleiding

Deze cursus richt zich op spelen en rituelen. 2020 is het jaar van de Olympische Spelen in Tokio. Spelende mensen hebben altijd de kunst geïnspireerd. Een spel spelen is aan regels gebonden en dat geldt ook voor rituelen, zowel voor eigen rituelen voor alledaagse momenten als voor rituelen in groter verband. Bij rituelen in het religieuze leven spreken we van liturgie. Liturgie is een spel en religieuze kunst heeft dat spel steeds opnieuw verbeeld, zowel de handelingen als de voorwerpen die een onmisbare rol spelen. Spelen met beelden!

Data : dinsdagen 28 januari,
11 en 25 februari, 10 maart.
Tijd : 20.00 uur
Locatie : Pniëlkerk
Kosten : € 4,- per bijeenkomst
Inleider : Koos Sluiter



1. **Komen en gaan, geboorte, huwelijk, dood - di 28 januari**

Ons leven is omsloten door rituelen voor bijzondere momenten. Die markeren we met beelden, voorwerpen en teksten. Elke levensfase krijgt een eigen omlijsting, soms letterlijk. Zo krijgt het eigen levensverhaal een plaats binnen het onmetelijke geheel van tijd en ruimte. Rituelen helpen ons om greep op het leven te houden.

We zoeken naar een vast verband en dat is 'onvermijdelijk' religieus. Religie is zoeken naar en betekenis geven aan onze band met een omvattend dragend geheel. Dan gaat het om doop en besnijdenis, inwijding, huwelijk, wisseling van de macht, oud en nieuw vieren, afscheid nemen, dood en begraven. De religieuze kunst heeft voor dit hele scala steeds nieuwe vormen gevonden. Beelden maken het gewone in mensenlevens bijzonder.



2. Eten, drinken, vasten - di 11 februari

Eten en drinken zijn wezenlijk voor het leven en overleven. Eten en drinken zijn met rituelen omgeven. Dan gaat het om het verband tussen eten en drinken en heilige verhalen. In het Jodendom is de sabbatsmaaltijd van wezenlijke betekenis als viering van het verbond tussen God en zijn volk. Van grote betekenis is ook de seidermaaltijd bij het Pesachfeest, de gedachtenis van de bevrijding uit slavernij. De kerk viert in eucharistie of avondmaal de verbondenheid met Christus als het hoofd van het lichaam. In de islam zijn vieren en vasten nauw verbonden bij de ramadan en het Suikerfeest. Vasten en feesten komen bijeen tijdens Carnaval. De religieuze kunst viert uitbundig de betekenis van eten en drinken en



3. Bidden, offeren, dromen - 25 februari

Gelovige mensen beseffen dat zij voor Gods aangezicht staan. Door die ontmoeting met God nemen ze afstand tot de werkelijkheid van alledag. Ze nemen de houding aan van het gebed die niet overal en altijd gelijk is. Die houding is een thema in de kunst. Bij het bidden gebruiken gelovigen soms rozenkransen of andere voorwerpen. Een toegespitste vorm van bidden is het offer dat het karakter heeft van smeken of danken. Bidden brengt de gelovige in de sfeer van God of goden. Mensen komen in Gods wereld, soms in dromen en visioenen. In die gewijde sfeer zijn rituelen en teksten onmisbaar. De kunst helpt om in die sfeer te geraken of om die beleving vast te houden.



4. Winnen en verliezen - 10 maart

Als er veel op het spel staat gaat het om winnen of verliezen. Spelenderwijs raken mensen verwickeld in een meeslepend gebeuren. Ineens is het geen spelletje meer maar bittere ernst. Kunstenaars uit de Renaissance en de barok tonen de mens in zijn spel en verbinden dat door middel van beelden met serieuze zaken. Tegenwoordig is spel nauw verwant aan sport net als in de Oudheid. Ook dat leent zich voor kunstzinnige vormgeving. Het meest dramatisch zien we winnen en verliezen in de samenhang van de (heilige) oorlog. Ook dat laat de kunst zien, zoals kunst ook mee bepaalt hoe we op oorlog terug kijken. Oorlogsmonumenten zijn de aangegeven plek voor herdenkingsrituelen. Ook rondom praalgraven treffen mensen elkaar om te gedenken.



Sophie Oosterwijk – Miniatuurvolwassenen? Het beeld van het kind in de westerse kunst.

Wat kunnen kinderportretten van o.a. Rembrandt, Van Dyck en Velasquez ons vertellen over kinderen in het verleden: hoe leefden ze werkelijk en hoe werden ze behandeld. Zijn wij als moderne kijkers onbevooroordeeld? Het is belangrijk dat wij de artistieke conventies achter zulke afbeeldingen herkennen. Daarmee kunnen we meer begrijpen van het kinderleven door de eeuwen heen, van de sociale verwachtingen. Hoe, waar en waarom werden kinderen afgebeeld in de kunst van de oudheid tot het heden.



Datum : Zaterdag 1 februari
Tijd : 16.30 uur
Locatie : Stadskerk De Bleek
Inleider : Frederike Upmeijer

Film en Spiritualiteit: Human

Wat maakt ons menselijk? Dat is de hoofdvraag van filmmaker Yann Arthus-Bertrand in de film HUMAN. Om het antwoord hier op de te vinden besteedde hij drie jaar aan het verzamelen van (real-life) emotionele verhalen van meer dan 2000 vrouwen en mannen uit 60 verschillende landen. Hierin staan thema's als liefde, oorlog, homoseksualiteit, vergevingsgezindheid, familie, immigratie en de zin van het leven centraal. Een indrukwekkende kijk op de hedendaagse samenleving afgewisseld met prachtige beelden van onze planeet.



Een tweeluik:

Datum : vrijdag 7 februari en 6 maart
Tijd : 14.30 – 17.30 uur
Plaats : Karmelklooster Zenderen,
Hertmerweg 46
Kosten : € 5,- per keer
Aanmelden gewenst.
Begeleiding : Gerard Westendorp

Aardse meditaties

Een avond rust, poëzie, muziek en symboliek: geloven met hoofd én hart. Bij aardse meditaties gaan we uit van de dagelijkse dingen. Deze aardse thema's hebben een diepere symboliek, die we op deze avonden aanboren. De ruimte is sfeervol ingericht, passend bij het thema. Vaste onderdelen: teksten, muziek en een kaarsenritueel.

Datum : Donderdag 20 februari 20 - 22 uur
Thema : Voeten
Locatie : De Lichtkring, Beethovenlaan 10
Kosten : 5 euro
Leiding : da Monica Schwarz
meer info : veelstemmiglicht.nl/aardse-meditaties-in-de-lichtkring
opgave : veelstemmiglicht@gmail.com of tel: 840484



Jan van het Kruis, Geestelijk Hooglied

De Spaanse mysticus Jan van het Kruis (1542-1591) is een groot kenner van de diepten van de menselijke ziel. Daarom is hij ook een van de beste leermeesters voor mensen die zoeken hoe hun weg te vinden met God en Gods weg met hen. Geïnspireerd op het Bijbelse Hooglied beschrijft hij in het Geestelijk Hooglied de weg die een ziel gaat als zij geraakt is door de liefde van God. Op haar zoektocht in deze liefde wordt zij steeds meer uit haar beelden en ideeën over God weggetrokken, om uiteindelijk tot rust te komen in de Beminde. We lezen gedeeltes uit het gedicht en het bijpassende commentaar, om te ontdekken wat het kan betekenen voor onze eigen zoektocht.



Data : Zaterdag 8 en 22 februari
 Tijd : 10.30 - 15.00 uur
 Plaats : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 20,- voor twee bijeenkomsten. (incl. koffie/soep.)
 Aanmelden noodzakelijk.
 Begeleiding : Hettie Berflo.

Lichtkringkuier winter/voorjaar

Vanuit De Lichtkring is er elk seizoen een meditatieve wandeling. Dit is een wandeling met een bezinnend karakter van ongeveer 5 kilometer rond Bellinckhof en Beeklustpark. De wandeling is opgedeeld in de drieslag: stilte – bezinning – verbinding. We beginnen de ochtend met een stilteviering en besluiten met een gezamenlijke lunch met soep en meegebracht brood. De wandelingen staan los van elkaar.

Datum	: Zaterdag 29 februari	winterkuier	10 - 13.30 uur
	: Zaterdag 30 mei	voorjaarskuier	10 - 13.30 uur
Locatie	: De Lichtkring, Beethovenlaan 10		
Kosten	: 5 euro, inclusief soep (zelf brood meenemen)		
Leiding	: da Monica Schwarz		
Meer info	: http://veelstemmiglicht.nl/lichtkring-kuier/		
Opgave	: veelstemmiglicht@gmail.com of tel: 840484		





Meditatief mandala tekenen

Meditatief mandala tekenen is een vorm van meditatie waarbij we tekenen in een cirkel. Mandala betekent 'cirkel' en staat symbool voor heelheid en eenheid, begrenzing en geborgenheid. We lezen een tekst en luisteren naar muziek, vervolgens tekent ieder op eigen wijze de eigen associaties in vorm en kleur in een cirkel. De avonden staan los van elkaar.

Data : Donderdag 5 maart 20 - 22 uur
 en/of : Donderdag 4 juni 20 - 22 uur
 Locatie : De Lichtkring, Beethovenlaan 10
 Kosten : 5 euro per avond, inclusief materiaal
 Leiding : da Monica Schwarz
 Meer info : veelstemmigkeit.nl/meditatief-mandala-tekenen-in-de-lichtkring/
 Opgave : veelstemmigkeit@gmail.com of tel: 840484

Frans Wiersma - Pasen in woord en beeld

Het Hebreeuwse woord Pesach is in de Latijnse Vulgata verworden tot Pascha, waarvan ons woord Pasen is afgeleid. Het Engelse Easter en het Duitse Osterfest gaan terug op de voorchristelijke lentegodin Eostre. Ook in de kerk zijn de seizoenskeerpunten gevierd: de winterwende bij het kerstfeest en de zomerwende met Pasen. Het paasfeest heeft geen vaste datum, het wordt gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lende. De berekening van de kerkelijke kalender heet sinds de middeleeuwen "computus". De combinatie van al deze elementen hebben het paasfeest mede gevormd.

Datum : Zaterdag 7 maart
 Tijd : 16.30 uur
 Locatie : Stadskerk De Bleek
 Inleider : Frans Wiersma
 Kosten : € 7,50 inclusief koffie, thee en een hapje en drankje na afloop



Wat is de mens? Een kunstzinnige en mystieke zoektocht.

Zij die onze planeet ter harte gaan voelen zich gemakkelijk heen en weer geslingerd tussen zorg en hoop, woede en verdriet, cynisme en desillusie. Tijdens drie bijeenkomsten stellen wij ons de vraag: hoe blijf ik overeind, aandachtig en bezielde? Door te kijken en te luisteren naar wat kunstenaars en mystici ons in dit verband te zeggen hebben zoeken we naar een passend antwoord.

Data : Dinsdag 3, 10 en 17 maart
 Tijd : 19.30 tot 21.30 uur.
 Plaats : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 15,- voor de serie. Aanmelden gewenst.
 Begeleiding : Herman Scholte-Albers.

Presentatie Exodus en Pesach

De presentatie richt zich op het Bijbelboek Exodus dat in deze tijd op het leesrooster staat. Veel beelden zijn ontleend aan het werk van Marc Chagall. Exodus is het verhaal van de uittocht van het Joodse volk uit Egypte. Een belangrijk gebeuren is de doortocht door de Schelfzee.

Daarna begint een tocht door de woestijn waar Mozes de Tien Woorden ontvangt. Met Pesach, het Joodse Paasfeest, staat die bevrijding centraal. Hoogtepunt is dan de seidermaaltijd; gerechten op de seiderschotel vertellen het verhaal dat is te vinden in de 'haggada', een boekje dat aan tafel wordt gelezen.

Datum : Donderdag 19 maart
 Tijd : 14.00uur
 Plaats : De Schouw, Kerkplein 3
 Entree : gratis
 Inleider : ds. Koos Sluiter



Cursus drieluik schilderen

In De Lichtkring is er voorjaar 2020 een cursus 'Drieluik schilderen'. Een drieluik/triptyk is een oude kunstvorm. Je kunt daarmee een ontwikkeling uitbeelden of een tegenstelling. De uitdaging is om verschil te maken tussen de buiten- en de binnenkant. Je kunt bijvoorbeeld een tegenstelling uitbeelden of groei. We schilderen met acrylverf op houten panelen (± 40 x 40 cm). De cursus bestaat uit 2 dagdelen, met een derde op reserve:



Data	: Donderdag 19 maart	20-22 uur
	: Zaterdag 28 maart	10-13.30 uur
en als extra reserve	: Donderdag 2 april	20-22 uur
Locatie	: De Lichtkring, Beethovenlaan 10	
Kosten	: 40 euro voor de hele cursus, inclusief alle materiaal	
Leiding	: da Monica Schwarz	
Info	: veelstemmiglicht.nl/cursus-drieluik-schilderen/	
Opgave	: veelstemmiglicht@gmail.com of tel: 840484	

Jan Bijkerk – muziek rond de Lijdenstijd

In de concertpraktijk is Pasen vooral bekend door de grote Passies, waarbij de Mattheus van J.S. Bach in het oog springt. Als gevraagd wordt naar een ander muziekstuk, dat verband houdt met de goede week en Pasen, zwijgt menig een stil. De componist Jan Bijkerk praat u bij over herkomst en gebruik van nog meer muziek rond Passie en Pasen. Daarbij komt niet alleen Goede Vrijdag (Passie) aan bod maar de hele goede week en Pasen zelf. Hij zal u meevoeren van de middeleeuwen tot de moderne tijd met voorbeelden van bekende en minder bekende componisten en muziekstukken. Hij zal de lezing illustreren met muziekfragmenten.



Datum : Zaterdag 4 april
 Tijd : 16.30 uur
 Locatie : Stadskerk De Bleek
 Inleider : Jan Bijkerk
 Kosten : € 7,50 inclusief koffie, thee en een hapje en drankje na afloop

De kracht van overLeven

Portretten en verhalen van Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog
 Lezing met beeld en muziek door Marijke Talen

Fotograaf Marijke Talen vertelt over haar boek overLeven. Zij fotografeerde Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en liet hun verhalen vastleggen. De bekende Almeloërs Albert Holterman en Eléon de Haas werkten mee aan de totstandkoming van dit boek.

Marijke laat u door middel van beeld en muziek zien hoe krachtig de mens is en hoe belangrijk het is om ondanks alles positief te blijven. Ze zal stilstaan bij de vele indrukwekkende fragmenten en beelden uit het boek en de fotoexpositie overLeven.

Vooraf en na afloop is er gelegenheid de foto-expositie overLeven te bezichtigen. in de Grote Kerk (tot en met mei). Ook kunt u napraten met Marijke en met elkaar en kunt u haar boek inzien, desgewenst kopen.

Datum : Donderdag 16 april
 Tijd : 20.00 uur
 Locatie : De Schouw
 Kosten : Euro 4,00 inclusief
 Informatie : Harry Konijnenbelt
 06-13119848

www.fotografiemarijketalen.nl

OVERLEVEN



PORTRETTEN EN VERHALEN VAN
 JOODSE OVERLEVENDEN VAN DE
 TWEDE WERELDOORLOG | Marijke Talen

Bezinningsavond met levensparels

In De Lichtkring gaan we een avond aan de slag met de symboliek van de levensparel armband. Bij deze armband zijn allerlei werkvormen die je aan het denken zetten over wezenlijke vragen in het leven. We gaan met elkaar in gesprek, we doen een lichtjes meditatie rond de kralen en we tekenen onze eigen levenskraal.



datum : Donderdag 7 mei 20-22 uur
 locatie : De Lichtkring, Beethovenlaan 10
 kosten : 5 euro
 leiding : da Monica Schwarz
 opgave : veelstemmiglicht@gmail.com of tel: 840484
 Info : veelstemmiglicht.nl/bezinningsavond-met-levensparels

Zangmiddag: Zingend hart voor de schepping

Laat klinken de schoonheid van het lied en van de diepte van je ziel. Zing over de Schepping en haar schepselen, over Gods niet aflatende uitnodiging zijn Schepping lief te hebben, en over zijn oneindige barmhartigheid bij al onze pogingen zijn wil te verstaan en te doen. Laat je meenemen door tekst en muziek, op de stroom van je adem en die van de ander.

We zingen uit kerkelijk repertoire van diverse bronnen en tijden.

De zangmiddag wordt afgesloten met een Vesper, waarin de gezongen liederen van die middag een plek krijgen. Iedereen die graag zingt is welkom.

Data : Vrijdag 8 mei
 Tijd : 14.45 - 17.30 uur
 Plaats : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 10,- Aanmelden noodzakelijk.
 Begeleiding : Anne-Marie ter Beke, zangpedagoge www.zangschoolzingjezelf.nl

Scheppingsverhalen in de middeleeuwse schilderkunst.

Hoe werd het ontstaan van de Schepping ervaren in vroegere tijden? Wij kunnen er iets van leren door te kijken naar hoe kunstenaars de hen omringende wereld in beeld brachten.

Generaties christenen zijn, - vaak zonder zich dat te realiseren, - niet alleen opgegroeid met de scheppingsverhalen uit de bijbel maar ook met apocriefe vertelstof daaromheen. Die apocriefe verhalentraditie blijkt krachtig en wijdverbreid.

Middeleeuwse schilders hebben uit beide bronnen geput toen zij de heilsgeschiedenis aanschouwelijk maakten in geïllustreerde bijbels en getijdenboeken, op wanden van kerken en kapellen en op olieverfschilderingen op paneel. In deze lezing komen beide tradities aan bod aan de hand van overvloedig beeldmateriaal.

Datum : Woensdag 13 mei
 Tijd : 10.15- 11.45 uur
 Plaats : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 5,- Aanmelden gewenst.
 Begeleiding : Jeanne van der Stappen – Heyvaert

Orgel op zaterdag in de Doopsgezinde Kerk

De bespelingen op het gerestaureerde Heilmann-Courtain orgel:

Informatie: *website DGA* <http://www.dgtwente.doopsgezind.nl>

Data	: Zaterdag 7 maart	m.m.v. Liga Vilmane uit Haaksbergen
	Zaterdag 3 april	m.m.v. Gerrolt Droogsma uit Almelo
	Zaterdag 2 mei	m.m.v. Arend Kettelarij uit Rijssen
	Zaterdag 6 juni	m.m.v. Maurits Bunt uit Apeldoorn

Aanvang : 14.00 uur
 Duur : ca. drie kwartier
 Locatie : Grotestraat 57, Almelo
 Toegang : gratis, vrije gift bij de uitgang

Concerten in de Grote Kerk

Datum : Zondag 9 februari
 Vocaal en Instrumentaal Ensemble Faelix Baroque
 o.l.v. Anthony Scheffer
 Bach en Zelenka

Datum : Zondag 22 maart
 Vocaal Ensemble Cordier
 o.l.v. Jurriaan Poesse

Datum : Zondag 17 mei
 Gijs van Schoonhoven
 Film met orgel-improvisaties
 75 jaar Bevrijding

Tijd : 15.30 uur
 Informatie : Henk Kamphuis - h-kamphuis@scarlet.nl - 0546 863512

Concertkoor Sursum Corda Almelo

Requiem van Maurice Duruflé
 Delen uit Elias van Felix Mendelssohn –Bartholdy
 Diverse Franse orgelwerken

m.m.v Henk Linker, orgel
 Valeria Boermistrova, mezzosopraan
 Dirigent: Eric Kotterink

Datum : Vrijdag 13 maart
 Aanvang : 20.00 uur
 Locatie : Sint Josephstraat 109, 7603 XH Almelo
 Toegang : gratis, vrije gift bij de uitgang

“Muziek en Sfeer” in de St. Georgiusbasiliek

- Datum : 19 januari
door het Oostenwind Collectief bestaande uit:
organist Wim Ruessink, trompettisten Joost Hettinga en Chiel te Loeke
- Datum : 23 februari
door mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker
- Datum : 29 maart
door mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker
- Datum : 3 mei
door Arjan Linker (trombone), Henk Linker (orgel),
en Valeria Boermistrova (mezzosopraan)
- Datum : 7 juni
door mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker
- Tijd : 15.30 uur
- Kosten : Vrije gift
- Informatie : <http://www.orgel-mezzo.nl/>

Overzicht activiteiten

Januari		blz
4	Beeldende kunst van de Contra-Reformatie	6
7	Meditatiegroep	start 6
9	Bijbellezen met het oog op zondag	start 6
10	Film en spiritualiteit	7
14	De tien leefregels	start 7
14	Lectio Divina: Rond de schrift	start 7
15	Aangerakt door God	start 9
18	Meditatief wandelen	start 9
19-26	Week van het Gebed	5
25	Workshop Taizé	8
25	De Weg gaan met het labyrint	9
28	Danskring	start 8
28	Spelen en rituelen in de kunst	start 10+11
Februari		blz
1	Miniatuurvolwassenen ?	12
7	Film en spiritualiteit	12
4	De tien leefregels	start 7
8+22	Jan van het Kruis, Geestelijk Hooglied	13
20	Aardse meditaties	12
29	Lichtkringkuier	13
Maart		blz
3	Wat is de mens ?	start 14
5	Meditatief mandala tekenen	14
6	Wereldgebedsday	3
6	Film en spiritualiteit	12
7	Pasen in woord en beeld	14
19	Presentatie Exodus en Pesach	15
19+28	Cursus drieluik schilderen	15
24	Danskring	start 8
April		blz
4	Muziek rond de Lijdenstijd	16
6-7-8	Vespers in de Stille Week	5
16	De kracht van overLeven	16
16	De tien leefregels	7
26	Taizé-reis	8
Mei		blz
7	Bezinningsavond met levensparels	17
8	Zangmiddag: zingend hart voor de schepping	17
13	Scheppingsverhalen	17
26	Danskring	start 8
30	Lichtkringkuier	13
Juni		blz
4	Meditatief mandala tekenen	14