

Voorjaar 2019



Activiteiten

Raad van Kerken Almelo

Deze brochure wordt u aangeboden door de Raad van Kerken Almelo (RvKA) om op het gebied van vorming en bezinning een overzichtelijk en volledig aanbod te presenteren. Alle deelnemers zijn (in)direct aangesloten bij de RvKA.

ApG Apostolisch Genootschap	Plaats van samenkomst Reeststraat 2b - Almelo
AAK Armeens Apostolische Kerk	Secretariaat: Vriezenveenseweg 174, 7602 PV Almelo
DG Doopsgezinde Gemeente	Doopsgezinde Kerk - Grotestraat 57 - Almelo Tel: 0546-818616 www.dgalmelo.doopsgezind.nl
Elisa Elisaparochie	Elisakerk - Rembrandtlaan 23 - Almelo Tel: 0546-545040 www.elisapaz.nl
Karm Karmel Twente	Karmelklooster Almelo Zenderen Tel: 074-2659186 www.karmelcentra.nl/twente/
LdH Leger des Heils	Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo Tel: 0546-810315
PGA Protestantse Gemeente Almelo	Activiteiten van de PGA worden gehouden: in de Schouw Kerkplein 3 - Almelo Tel: 0546-454207 in de Pniëlkerk Rembrandtlaan 352, Almelo Tel: 0546-816359 in De Lichtkring, Beethovenlaan 10, Almelo veelstemmiglicht@gmail.com of 0546-840484
RGT Remonstrantse Gemeente Twente	Contact: henkvanwaveren@gmail.com tel: 0546-823836
St.J St. Jorisparochie	Tel: 0546-816649 - secr.rk.almelo@gmail.com St. Georgiusbasiliek - Boddenstraat 76 - Almelo St. Jozefkerk - St Josephstraat 111 - Almelo
VVG Vereniging van Vrijzinnig	De Bleekkerk - Hofstraat 1 - Almelo

Deze brochure is in december 2018 uitgereikt aan alle kerkgangers van de aangesloten kerkgenootschappen.

Afbeelding voorpagina: 'In de ogen van Rembrandt'
Rembrandt schilderde dit *Zelfportret met twee cirkels*
in de laatste fase van zijn leven circa 1665 en 1669

Oplage: 2000 Drukwerk: Drukkervanderegio.nl - Boxmeer
www.raadvankerkenalmelo.nl

Kerk en radio

Radio: kabel fm 104.1 MHz en ether: fm 106.1 MHz
 Televisie: AAvisie: 189.25 MHz Omroep Almelo
 Internet: www.omroepalmelo.nl/live
 Tijden van uitzending:
 Zondag: 09-11 uur: relig. muziek op verzoek, kerkdienst
 11-12 uur: kerk en samenleving
 Adres: Radio Almelo
 Haven Noordzijde 17 - 7607 RE Almelo
 t.a.v. Kerkredactie. Tel: 0546-821814
 Fax: 0546-823306



Aanvragen van muziek:

Zondagmorgen: 9.00 - 9.45 uur Tel: 0546-821814

Aangevraagde muziek wordt dan de volgende zondag uitgezonden.

Gebedsweek voor de Eénheid van de Christenen - Thema 'Recht voor ogen'

Het thema is ontleend aan het bijbelboek Deuteronomium waar staat: Zoek het recht en niets dan het recht (Deuteronomium 16:20).

De werkgroep Oecumenische Vieringen Binnenstad Almelo wil deze keer de nadruk leggen op ontmoeting. Daarom is gekozen voor een andere opzet van deze gebedsweek. Elke dag van de week is er in elk van de deelnemende kerken een korte vesper. Op de vrijdag zal die vesper worden gevolgd door een maaltijd, waarbij veel ruimte zal zijn voor ontmoeting en gesprek.

De week wordt op zondag 27 januari om 10.00 uur afgesloten met een Oecumenische viering in het gebouw van het Leger des Heils, Troelstralaan 1, Almelo.

De hele week ziet er als volgt uit:

Maandag	21 januari 19.00 uur	vesper in de Sint Georgius Basiliek
Dinsdag	22 januari 19.00 uur	vesper in de Doopsgezinde kerk
Woensdag	23 januari 19.00 uur	vesper in de Bleekkerk
Donderdag	24 januari 19.00 uur	vesper in de Grote Kerk
Vrijdag	25 januari 18.00 uur	vesper bij het Leger des Heils
-> met een maaltijd erna, een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, richtbedrag € 3,00		
Zondag	27 januari 10.00 uur	oecumenische viering in wijkcentrum De Schelf (verzorgd door wijkgemeente NOACH en de Jozefkerk) i.s.m. Zanggroep Together en het Sint Jozefkoor

Vespers in de Stille Week 2019:

Maandag	15 april om 19.00 uur	Sint Georgius basiliek
Dinsdag	16 april om 19.00 uur	Grote Kerk
Woensdag	17 april om 19.00 uur	Bleekkerk

Karmel Twente

Ons jaarthema is “**Aandachtig leven**”

In het dagelijkse leven worden we vaak veel te veel opgeslokt door allerlei bijkomstigheden. Toch weten we heel goed: rust en concentratie is wat ons leven diepgang geeft. Dan maken we contact met waar het in het leven werkelijk om gaat, met wat er in onze ziel leeft. Zie ook www.karmelcentra.nl/twente

Aandachtig leven betekent: aandacht voor wat er in je leeft, aandacht voor de wereld om je heen, de mensen, de natuur, en aandacht voor gerechtigheid. Aandacht vraagt om ruimte, ruimte voor de ander en het andere. De Karmel Centra voor Spiritualiteit zijn er om aandachtig leven in te oefenen.

Meditatiegroep

KARM

Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’ en komt er ruimte voor het Hier en Nu . In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opgaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, steeds weer. Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben, en geeft je inspiratie ook thuis te gaan mediteren.

Na een korte tekst m.b.t. *aandachtig leven* mediteren we 2 x 25 minuten.

Data : iedere dinsdag
 Tijd : 19.30 - 21.00 uur
 Locatie : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst.
 Begeleiding : Frida Koopman

Icoon schilderen

KARM

Iconen worden wel “vensters op de eeuwigheid” genoemd, zij kunnen de aardse werkelijkheid overstijgen. Al schilderend komt deze werkelijkheid voor je tot leven. De icoon wordt in een bezinnende sfeer geschilderd met op de achtergrond Byzantijnse muziek. De avond begint met een korte meditatieve overweging. Dit voorjaar schilderen we de Karmelheilige Therése van Lisieux

Data : 14 maandagen van 21 januari tot 29 april
 Tijd : 19.30 tot 21.45 uur
 Locatie : Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
 Kosten : € 125,- inclusief plankje en verf.
 Begeleiding : André Bourgonje, Johan Kokenberg
Aanmelden gewenst voor 10 januari



Algemene informatie VVG & DG

Iedere eerste zaterdag van de maanden september 2018 t/m april 2019 organiseert de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG) samen met de Doopsgezinde Gemeenten in Twente een z.g. Bleeklezing.

“De Russen komen”

Componist Jan Bijkerk vertelt over Russische componisten die naar het westen getrokken zijn en/of duidelijk westerse invloeden hebben ondergaan. Hij onderstreept dit met hun muziek. Vanaf de 19^e eeuw tot heden zijn Russische componisten aan te wijzen met een duidelijk westerse oriëntatie. Te denken valt aan Tjaikovski, Rachmaninof en Stravinsky, maar ook Gubaidulina en Denissov. Dit tegenover Russisch georiënteerde componisten zoals Glinca, Moessorgsky, Borodin en Ustwolskaja. Alle zijn echter door de westerse muziektraditie getekend. Het gaat meer om accentverschillen.

VVG DG



Datum : 5 januari 2019
 Tijd : 16.30 uur
 Locatie : Stadskerk de Bleek, Hofstraat 1.
 Kosten : € 7,50 inclusief koffie/thee en een hapje en drankje na afloop.
 Leden/donateurs VVG & leden Doopsgezinde Gemeente betalen € 5,-.

Lectio Divina: Rond de Schrift

KARM

Lectio Divina is een sinds eeuwen in kloosters gebruikte praktijk om aandachtig en indringend de Schrift te lezen. Steeds weer blijkt dat zó samen lezen inspirerend is ook in onze tijd. We kunnen zo dichterbij komen bij wat het evangelie ons te vertellen heeft. Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? We komen bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zondag. We lezen wat er in de tekst staat en wisselen dit uit. Daarna vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent.

Data : 15 + 29 jan, 12 + 26 febr, 12 + 26 mrt, 9 apr, 7 + 21 mei, 4 + 18 juni
 Tijd : 10.00 - 12.00 uur
 Locatie : Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
 Kosten : € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst
 Begeleiding : Els Bos en Wil Kemerink

Inleiding op de Psalmen

KARM

De psalmen zijn eeuwenoude gebeden, die tot op de dag van vandaag gebeden worden. We staan stil bij vragen als: wat zijn psalmen, wat is hun betekenis en hoe kun je de psalmen bidden in onze tijd. Na een eerste algemene verkenning van de psalmen, gaan we in de eerste bijeenkomst in op psalm 1. We leiden deze psalm, die de toon zet van het hele psalterium, kort in, waarna we in gesprek gaan over de betekenis van deze psalm voor ieder van ons. In de tweede bijeenkomst staan de “pelgrimspsalmen” 130 en 131 centraal. In de derde bijeenkomst de psalmen 8 en 150.

Data : Woensdag 23 januari, 6 en 27 februari
 Tijd : 19.45 - 21.30 uur
 Locatie : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46

Tien leefregels: afgedaan of hebben we er wat aan?

PGA

Ze zijn al duizenden jaren oud: de tien geboden. Leefregels voor een slavenvolk onderweg in de woestijn, dat gevlucht was uit de onderdrukking van een wrede dictatuur. Wat kunnen wij hier & nu met deze leefregels? De bijeenkomsten staan los van elkaar.

Data & Tijd :

derde leefregel (de Naam van God)

di 8 jan	15 - 17 uur	De Bleek
of do 10 jan	20 - 22 uur	De Lichtkring

vierde leefregel (de vrije dag)

di 22 jan	15 - 17 uur	De Bleek
of do 24 jan	20 - 22 uur	De Lichtkring

vijfde leefregel (vader en moeder eren)

di 23 april	15 - 17 uur	De Bleek
of do 25 apr	20 - 22 uur	De Lichtkring

zesde leefregel (niet doden)

di 4 juni	15 - 17 uur	De Bleek
of do 6 juni	20 - 22 uur	De Lichtkring



Locatie : De Bleek/De Lichtkring

Kosten : De Lichtkring: € 5,- per avond,
De Bleek: vrijwillige bijdrage

Leiding : da Monica Schwarz / ds Siebe Hiemstra

Informatie : debleekalmelo.nl/tien-leefregels/

Lichtkring-kuier winter/voorjaar/zomer

PGA

Vanuit De Lichtkring is er elk seizoen een meditatieve wandeling, een wandeling met een bezinnend karakter van ongeveer 5 kilometer rond Bellinckhof en Beeklustpark. De wandeling is opgedeeld in de drieslag: stilte – bezinning – verbinding. We beginnen met een stilteviering en besluiten met een gezamenlijke lunch, soep en meegebracht brood. De wandelingen staan los van elkaar.



el-

Data : zaterdag 26 januari + 30 maart + 20 juli

Aanvang : 10.00 - 13.30 uur

Leiding : da Monica Schwarz

Locatie : De Lichtkring, Beethovenlaan 10

Kosten : € 5,-, inclusief soep (zelf brood meenemen)

Informatie : veelstemmiglicht.nl/bleek-kuier/

Danskring: geloof in beweging

PGA

Je kunt in gespreksgroepen en in vieringen met je geloof bezig zijn, maar ook door in beweging te zijn. Dans kan een spirituele dimensie hebben: dans die hemel en aarde verbindt. Het gaat dan om aandachtig in beweging zijn, om een vorm van meditatie die je tot rust brengt. Door te bewegen gebeurt er iets met je lichaam, maar ook met je geest. We willen een paar keer op een dinsdagavond in een van de achterzalen van De Bleek gaan dansen. Het zullen heel eenvoudige dansen zijn waaraan iedereen kan meedoen.



Data : dinsdagen 29 januari + 26 februari + 26 maart
 Tijd : 20.00 - 21.30 uur
 Locatie : De Bleek
 Kosten : vrijwillige bijdrage
 Opgave : hetkerkuiltje@gmail.com of 0546840484.

De Weg gaan met het labyrint

KMT

De stiltetuin van ons klooster in Zenderen is voor ieder te bezoeken. Hier is een labyrint aangebracht; het symbool voor de Levensweg van de mens. Al lopend ga je de drievoudige weg van een pelgrim: loslaten, ontvangen en toelaten.

Sámen het labyrint lopen is echter een geheel andere ervaring. Wij doen dit iedere laatste zaterdag van de maand. Na een introductie over het hoe en waarom van een labyrint, gaan we naar het patersbos voor de loopmeditatie. De uitwisseling naderhand blijkt voor ieder een verdieping van deze ervaring te zijn.



Data : zaterdagen 26 januari, 23 februari, 30 maart en 25 mei
 Tijd : 9.30 - 12.00 uur
 Locatie : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 5,- Aanmelden gewenst, graag aangeven voor welke datum
 Begeleiding : Frida Koopman en Paula Tielemans

“Beeldende Kunst van de Contra-reformatie”

VVG DG

Na het uitbreken van de Reformatie in de noordelijke landen van Europa was het Rome duidelijk geworden dat een reactie moest komen. De Contra-Reformatie, met het beroemde concilie van Trente (1545 – 1563) als uitgangspunt, moest de kunst volgens de richtlijnen van de Rooms-Katholieke kerk weer dicht bij de gelovigen brengen. In de schilderkunst was de vernieuwing voelbaar en tastbaar bij de schilder Caravaggio. Zijn werk werd ook vaak als schandelijk ervaren. In de beeldhouwkunst was Bernini toonaangevend. Ook de kerkerchitectuur van het nieuwe bruisende Rome beantwoordde aan de eisen: de christenen naar de kerken van het Ware Geloof toetrekken. Door Frederike Upmeijer



Datum : 2 februari
 Tijd : 16.30uur
 Locatie : Stadskerk de Bleek, Hofstraat 1.
 Kosten : € 10,- inclusief koffie/thee en een hapje en drankje na afloop.
 Leden/donateurs VVG & leden Doopsgezinde Gemeente betalen € 7,50

Aardse meditatie

PGA

Een avond rust, diepgang, poëzie, muziek en symboliek: geloven met hoofd én hart. Bij aardse meditatie gaan we uit van dagelijkse dingen. Deze aardse thema's hebben een diepere symboliek, die we op deze avonden aanboren. De ruimte is sfeervol ingericht, passend bij het thema. Vaste onderdelen zijn: teksten, muziek en een kaarsenritueel. De avonden staan los van elkaar: je kunt ook één keertje proberen.



Data & Tijd : do 7 februari 20 - 22 uur thema: water
 do 16 mei 20 - 22 uur thema: vogels
 Locatie : De Lichtkring, Beethovenlaan 10
 Kosten : € 5,- per avond
 Leiding : da Monica Schwarz
 Informatie : veelstemmighet.nl/aardse-meditaties-in-de-lichtkring/

Bijbellezen met het oog op zondag

Sinds vele jaren komen in De Schouw met enige regelmaat Bijbelleerhuisgroepen bijeen. In een maandelijkse bijeenkomst worden bijbelteksten gelezen en besproken die volgens het Oecumenisch Leesrooster aan de orde komen. Dit leesrooster wordt in veel kerken gebruikt. Daarom kan iedereen aan deze groepen meedoen. Ook wordt er steeds een verbinding gelegd met muziek, beeldende kunst of het kerklied. Er is een ochtend- en een middaggroep.

In het voorjaar staat in de bijeenkomsten het bijbelboek Ester centraal. Dat bijbelboek wordt in veel kerken gelezen van 20 januari tot en met 24 februari 2019.

We verwelkomen graag nieuwe deelnemers!

Data : Donderdag 7 februari, 7 maart, 4 april en 16 mei
 Aanvang : 10.45 - 12.15 uur of 14.00 - 15.30 uur
 Plaats : De Schouw
 Kosten : Een gering bedrag voor koffie/thee en de te gebruiken reader
 Aanmelding vooraf gewenst bij:
 Leiding : ds. Pieter Endedijk
 Informatie : 06 208 00 209 of predikant.grotekerk@pga-almelo.nl

Leesgroep Speling

KARM

Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit. In haar artikelen zoekt zij naar de onderstroom van het dagelijkse leven. Per nummer wordt een thema belicht. Ieder leest thuis het tijdschrift. In de groep gaan wij, aan de hand van enkele vragen, in gesprek over de artikelen.

Data : Donderdag 14 februari en 16 mei
 Tijd : 19.45 tot 21.30 uur
 Locatie : Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
 Kosten : € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst.
 Begeleiding : Herman Scholte-Albers

Meditatief wandelen

KARM

De natuur kan ons steeds weer tot verwondering brengen voor de Schepping. Lopen zonder haast en in stilte geeft ruimte om onze gedachten los te laten en bij 'een diepere laag' in onszelf te komen. Iedere wandeling heeft een thema b.v. aandachtig lopen - verwondering - 'Jouw Weg in het leven'. We beginnen met een meditatie rondom dit thema en sluiten af met een uitwisseling.

Data : Zaterdag 16 februari
 Tijd : 9.30 tot 12.30 uur
 Locatie : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 5,- Aanmelden gewenst
 Begeleiding : Frida Koopman

In de ogen van Rembrandt

In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt stierf. Het jaar 2019 wordt een Rembrandtjaar met een jaar lang overal exposities. Ook in Almelo staat Rembrandt het hele jaar op de agenda van V&T, onder het motto "In de ogen van Rembrandt". We kijken naar zijn leven en werk waarin de Gouden Eeuw zich weerspiegelt: weergalozes welvaarts en telkens weer oorlog, bloei van kunst en cultuur op allerlei gebied en religieuze onverdraagzaamheid, bittere armoede en rijkdom aan verscheidenheid. Rembrandt heeft het allemaal gezien en de sporen zijn in zijn werk terug te vinden. Heel veel werken van Rembrandt hebben een religieuze achtergrond of inhoud. In een aantal aspecten komt dat in de cursus aan de orde, geplaatst tegen de achtergrond van zijn tijd.



Data : dinsdagen: 22 januari + 5 februari + 19 februari + 5 maart
 Tijd : 20.00 uur
 Locatie : Priëlkerk
 Kosten : € 4,- (per bijeenkomst)
 Inleider : ds. K. Sluiter

Bijeenkomst 1 Rembrandts kijk op Amsterdam en de Republiek - 22 januari

Tijdens het leven van Rembrandt was de Republiek bijna voortdurend in oorlog. Niet meteen het eerste waar je bij hem aan denkt, maar het tekende wel zijn leven. Tijdens het 12-jarig bestand (1609 – 1621) woedde een venijnige godsdiensttwist; sommige voorgangers lieten zich door Rembrandt portretteren. Hij kreeg vooral opdrachten van mensen uit de voornaamste kringen: Bijbelse en mythologische voorstellingen, (huwelijks)portretten, bestemd voor grachtenhuizen of voor openbare gebouwen. Daarnaast had Rembrandt ook oog voor het dagelijks leven om zich heen, het leven en de gezelligheid op straat, bijzondere gasten, maar ook de armoede van boeren en bedelaars. Rembrandt tekende en etste het landelijk gebied rondom Amsterdam. Zo weten we hoe de wereld eruit zag in de ogen van Rembrandt.



Bijeenkomst 2 Rembrandts kijk op Jezus en zichzelf - 5 februari

Van de hand van Rembrandt zijn een negental portretten van Jezus bekend. De vraag die telkens weer opduikt luidt: zijn ze wel allemaal van Rembrandt of zijn ze gemaakt door leerlingen of zijn ze van de hand van navolgers? Behalve op portretten zien we Jezus op schilderijen met Bijbelse voorstellingen of op tekeningen en etsen. Had Rembrandt een 'vast' model voor ogen als hij Jezus uitbeeldde? Hij heeft zo'n veertig jaar werk gemaakt waarop Jezus voorkomt. Verandert in zo'n periode zijn Jezusbeeld? De enige figuur die hij eveneens vaak getekend en geschilderd heeft is hijzelf. Was dat enkel om praktische redenen – geen model nodig – of is hij op zoek naar zichzelf?



Bijeenkomst 3 Rembrandts kijk op aartsvaders, vorsten en profeten - 19 februari

Bijbelse verhalen zijn voor Rembrandt een onuitputtelijke bron van inspiratie. De aartsvaders nemen daarbij een belangrijke plaats in. Abraham, Izaäk, Jacob en ook Jozef hebben Rembrandts verbeelding in gang gezet. Schilders maakten dikwijls schetsen om opdrachtgevers te laten zien welk werk ze konden verwachten. Maar schetsen en andere werken zijn wellicht ook een commentaar op de eigen tijd of ze drukken iets uit van de eigen geloofsbeleving van Rembrandt. Dat geldt uiteraard ook voor werken waarop vorsten en profeten te zien zijn. Mozes, Simson en vooral koning David zijn op indrukwekkende wijze door Rembrandt uitgebeeld. In zijn ogen zijn ze beeld van de mens voor God.



Bijeenkomst 4 Rembrandts kijk op het lijdensverhaal - 5 maart

Bij het begin van de 40-dagentijd is aandacht voor het werk van Rembrandt verrijkend en zinvol. Het verhaal van Jezus' lijden, dood en opstanding is één van de grote thema's in zijn werk. Dat heeft hij gemeen met veel kunstenaars van zijn tijd maar weinigen zijn zo dicht bij het verhaal gebleven als Rembrandt. En waar andere kunstenaars de gangbare beeldprogramma's volgden zoals die door kerken en andere opdrachtgevers werden gehanteerd gaat hij eigen wegen en plaatst eigen accenten. Vergelijk het werk van Rembrandt maar met dat van bijvoorbeeld Dürer en Rubens. De goddelijkheid van de Godmens Jezus blijft



Wereldgebedsdag 2019

Het thema van de Wereldgebedsdag is dit jaar:
Welkom, God nodigt je uit!



De orde van dienst voor deze viering is dit jaar gemaakt door vrouwen uit Slovenië.

Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond. Ieder jaar opnieuw voelen honderdduizenden mensen in wel 183 landen zich door gebed verenigd en beïnvloed. Nederland doet sinds 1929 mee aan de jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag. Door deelname aan de viering geven wij uiting aan het onderlinge gevoel van verbondenheid en solidariteit.

Datum : vrijdag 1 maart 2019

Tijd : 19.30 uur

Locatie : Armeens Apostolische Kerk – Vriezenveenseweg 174

Kosten : Toegang vrij. U bent van harte welkom!

Medewerking wordt verleend door het koor van de Armeens Apostolische Kerk en het Elisa koor.

“Hoe God verscheen in Saksenland”

VVG DG

Schoolplaten en geschiedenisboeken wekken de indruk dat de evangeliepredikers Willibrord, Bonifatius en Ludger een aandachtig gehoor vonden. De Friezen en de Saksen bleken bereid hun goden af te zweren en zich te laten dopen. Zo deed in deze streken het Christendom in de 8^e eeuw zijn intrede. Onderzoek naar het leven en optreden van de Angelsaksische missionaris Lebuïnus -die anno 768 in Wilp, Deventer en Saksenland predikte- liet zien dat de realiteit anders was. Lebuïnus ontkwam uiteindelijk ternauwernood aan de dood. De bekering van een volk tot het christendom is veel moeizamer verlopen dan wordt gedacht. Door dr. Dirk Jan Otten.



Datum : 2 maart

Tijd : 16.30 uur

Locatie : Stadskerk de Bleek, Hofstraat 1.

Kosten : € 10,- inclusief koffie/thee en een hapje en drankje na afloop.

Leden/donateurs VVG & leden Doopsgezinde Gemeente betalen € 7,50

Meditatief mandala tekenen

PGA

Meditatief mandala tekenen is een vorm van meditatie waarbij we tekenen in een cirkel. Mandala betekent 'cirkel' en staat symbool voor heelheid en eenheid, begrenzing en geborgenheid. We lezen een tekst en luisteren naar muziek, vervolgens tekent ieder op eigen wijze de eigen associaties in vorm en kleur in een cirkel. De avonden staan los van elkaar: kom wanneer je kunt en zin hebt.



Data & Tijd : donderdag 7 maart 20 - 22 uur
 donderdag 20 juni 20 - 22 uur

Locatie : De Lichtkring, Beethovenlaan 10
 Kosten : € 5,-per avond, inclusief alle materiaal
 Leiding : da Monica Schwarz
 Informatie : veelstemmiglicht.nl/meditatief-mandala-tekenen-in-de-lichtkring/

Werkman en de Chassidische legenden

PGA

Van begin februari tot begin april worden druksels van Hendrik Werkman tentoongesteld in De Bleek. Het zijn afbeeldingen bij joodse legenden. Deze verhalen willen de hoorders een nieuw perspectief bieden op de toekomst. Monica Schwarz verzorgt een lezing over Hendrik Werkman, zijn kunst en deze joodse verhalen.



Datum : 12 maart
 Tijd : 20-22 uur
 Locatie : De Bleek
 Kosten : € 4,-
 Leiding : da Monica Schwarz

Spiritualiteit van Taizé

PGA

Ze leven op een heuvel bij het Franse dorpje Taizé, maar ook in Bangladesh en in de sloppenwijken van Zuid-Afrika: de broeders van Taizé. Roger Schütz stichtte de gemeenschap tijdens de tweede wereldoorlog. Het groeide uit tot een kloosterorde met eigen regel en eigen aantrekkingskracht, in het bijzonder op jongeren. Een lezing over ontstaan en leven, werk en gedachtegoed van de gemeenschap van Taizé.



Datum : donderdag 21 maart
 Tijd : 20 - 22 uur
 Locatie : De Lichtkring, Beethovenlaan 10
 Kosten : € 5,- inclusief alle materiaal
 Sprekers : ds Siebe Hiemstra en da Monica Schwarz
 Informatie : <http://veelstemmiglicht.nl/lezing-over-de-gemeenschap-van-taize/>

Op naar de zondag...

Een kern van gemeente-zijn is samen de Schriften lezen, overdenken en leven. Sinds we leesroosters gebruiken bent u niet meer overgeleverd aan de individuele keuze van de predikant... maar de uitwerking van de aangewezen tekst tot een dienst is op dit moment vaak volstrekt 'des dominees'. Om daar verandering in te brengen deze avonden: samen de tekst van de komende zondag lezen, aan snuffelen en overwegen. En dat ten dienste van de hele gemeente doordat de preek en de gebeden zo beter aan sluiten bij wat de gemeente bezig houdt.

Data : 14 jan, 4 mrt, 1 apr en 29apr
 Tijd : 19.30 - 20.30 uur
 Locatie : Pniëlkerk
 Kosten : geen (behalve uw tijd en inzet)
 Leiding : ds Marco Montagne
 Opgave : niet nodig, maar gewoon komen!



Samen lezen: Jean Jacques Suurmond – God zijn

De auteur – bij velen bekend van zijn jarenlang verrassende columns in Trouw – heeft grotendeels in de U-vorm, dat wil zeggen in gesprek met God, de weg van Gods bezig zijn met hem beschreven. Daarbij doorbreekt hij traditionele beelden en reikt nieuwe voorlopige beelden aan, hij laat oude verhalen een nieuwe taal spreken, zet je op het verkeerde been om nieuwe stappen te zetten. Een tegendraads, verrassend, ontregelend en inspirerend boek. Vooral om samen te lezen als aanleiding tot gesprekken over wat je echt bezig houdt. Deze kring loopt al, maar alsnog instappen mag.

Data : 17 jan, 14 febr, 28 febr en 21 mrt
 Tijd : 20 - 22.00 uur
 Locatie : Pniëlkerk
 Kosten : het boekje
 Leiding : ds Marco Montagne
 Opgave : graag mailtje: ds.montagne@gmail.com of belletje: 0546-341140



Met hartstocht voor de wereld

KARM

De Veertigdagentijd is bij uitstek een tijd om stil te staan bij onze levenshouding en onze betrokkenheid op de wereld, die door paus Franciscus in zijn encycliciek 'Laudato si' geïdentificeerd wordt als 'ons gemeenschappelijk huis'. Een hartstochtelijke zorg voor de wereld, zegt de paus, wordt gevoed door motieven die uit de spiritualiteit voortvloeien. Wij willen ons laten inspireren aan de hand van wat de encycliciek ons aanreikt. De bijeenkomsten hebben een bezinnend karakter en beginnen telkens met een liturgisch moment, ontsproten aan de encycliciek.



Data : Donderdagen 14, 21 en 28 maart en 4 en 11 april
 Tijd : 19.30 - 21.00 uur
 Locatie : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 20,- voor vier bijeenkomsten. Aanmelden gewenst.
 Begeleiding : Herman Scholte-Albers

Johannes van het Kruis - Donkere nacht

KARM

Op de geestelijke weg die een mens doorheen het leven gaat, zijn er tijden dat alle grond en zekerheden worden weggenomen; vanzelfsprekendheden verdwijnen en gewone menselijke logica werkt dan niet meer. Dit duistere gebied van ontheemding is moeilijk om te gaan, maar voor spirituele groei essentieel. De Spaanse mysticus Jan van het Kruis (1540-1591) heeft met *De Donkere Nacht* een tijdloos werk geschreven dat tot hulp en steun kan zijn voor eenieder die zich op die Weg bevindt. Wij lezen zijn teksten en gaan in gesprek over de betekenis hiervan voor de weg die wij zelf gaan.



Data : Zaterdag 16 en 23 maart
 Tijd : 10.30 - 15.00 uur
 Locatie : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 20,- voor twee bijeenkomsten (incl. koffie/soep)
 Begeleiding : Susan van Driel

Het 'goede gesprek'

PGA

Een goed gesprek over wat ons werkelijk bezig houdt, kán spontaan komen, maar vaak helpt het om een 'aanleiding – inleiding' te hebben. Wij willen aan de hand van een tekst, gedicht, filmfragment of kunstwerk, vanuit verschillende gezichtspunten naar ons dagelijks leven kijken. Op deze wijze kunnen we een dieper inzicht krijgen in wat ons beweegt. Zo'n 'collatio', ofwel 'goed gesprek' was voor de Woestijnvaders een beproefde methode, die nog steeds blijkt te werken.

Data : Woensdag 20 en 27 maart en 3 april
 Tijd : 19.30 - 21.45 uur
 Locatie : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 15,- voor de drie bijeenkomsten. Aanmelding gewenst
 Begeleiding : Franciska Soepboer en Frida Koopman

De Symboliek van het kruis

PGA

Het kruis is uitgegroeid tot hét christelijk symbool. Voor ons spreekt dat vanzelf, maar dat lag bij het begin van het Christendom anders. Alle eeuwen door is het kruis anders uitgebeeld en zijn er andere accenten gelegd. Hierover zal ik iets vertellen en laten zien. Daarnaast gaan we nadenken over symbolen voor nu en wat in deze tijd symbool kan staan voor ons geloof. Daarmee gaan we niet alleen met ons hoofd, maar ook met onze handen aan het werk.



Datum : 4 april
 Tijd : 20 - 22.00 uur
 Locatie : De Lichtkring, Beethovenlaan 10
 Kosten : € 5,-, inclusief alle materiaal
 Leiding : da Monica Schwarz
 Informatie : <http://veelstemmiglicht.nl/lezing-over-de-symboliek-van-het-kruis/>

“Rock en Religie”

VVG DG

Jelmer Koorstra, emeritus predikant en 60-er jaren freak, neemt ons mee op zijn persoonlijke zoektocht naar wat er echt toe doet, in rocktermen: real stuff. Voor hem is dat vooral te vinden in popmuziek: "Van kindsbeen af heb ik iets met geloof gehad en vanaf mijn puberteit in de beroemde zestiger jaren is daar de popmuziek, **vooral de rock**, bij gekomen. Die muziek dus die voluit ja zegt tegen het leven in al zijn facetten en voluit nee tegen alle machten en krachten die het mens – zijn onderdrukken.' We gaan kijken en luisteren naar videoclipps van beroemde popgroepen als U2 en Metallica. Door Jelmer en Jan Koorstra.



Datum : 6 april
 Tijd : 16.30 uur
 Locatie : Stadskerk de Bleek, Hofstraat 1.
 Kosten : € 10,- inclusief koffie/thee en een hapje en drankje na afloop.
 Leden/donateurs VVG & leden Doopsgezinde Gemeente betalen € 7,50



Liefde gaf haar duizend namen

KMT

In de litanie van Loreto wordt Maria o.a. aangesproken als de Moeder van de levenden en Huis van de Wijsheid. Haar titels waren en zijn een bron van inspiratie voor beeldende kunstenaars. Aan de hand van enkele Middeleeuwse verbeeldingen bezinnen wij ons op haar betekenis voor ons.

Data : Woensdag 8 mei
 Tijd : 10.15 - 1145 uur
 Locatie : Karmelklooster Zenderen,
 Hertmerweg 46
 Kosten : € 5,- Aanmelding gewenst
 Begeleiding : Jeanne van der Stappen-
 Heyvaert



Balans in je leven

PGA



Balans tussen zorgen voor anderen en zorgen voor jezelf, balans tussen rust en activiteit, tussen droom en realiteit, tussen werk en privé: een mens is steeds op zoek naar balans. In elke nieuwe fase is die balans anders. Met de 'Huis van je leven methode' gaan we op zoek naar balans in eigen leven. Deel van het programma is een gezamenlijke maaltijd met soep en meegebracht brood.

Data & Tijd :

zat 11 mei	10.00 - 13.30 uur	De Lichtkring of
di 28 mei	15.00 - 18.30 uur	De Bleek

Locatie : De Lichtkring, Beethovenlaan 10
 Kosten : 5 euro, inclusief soep (zelf brood meenemen)
 Leiding : da Monica Schwarz
 Informatie : <http://veelstemmiglicht.nl/huis-van-je-leven-methode/>

We kijken het komende voorjaar naar drie films waarin vrouwen de hoofdrol spelen en gaan daarna met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeving en religieuze ervaring te verdiepen.

Voor elke film geldt:

Tijd : 14.30 - 17.30 uur
 Locatie : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
 Kosten : € 5,- Aanmelden gewenst: karmeltwente@karmel.nl
 Begeleiding : Gerard Westendorp

Goddelijke vrouwen - Vrijdag 11 januari

De fascinerende BBC documentaire over de verborgen geschiedenis van vrouwen in de godsdienst tot nu toe en de vrouwelijke kant van God door alle eeuwen heen. Vóór 2400 voor Christus waren er overal matriarchaten, godinnen en priesteressen, maar in de loop der eeuwen werden ze steeds verder 'weggeschreven'. Maar wat betekent de herontdekking van haar rol voor ons?

Maria Magdalena - Vrijdag 8 februari

Maria is de leerling van Jezus die zijn boodschap als eerste echt begrepen en verkondigd heeft. Daarbij stuit ze op onbegrip en ongelof en ontstaat er spanning, vooral bij Petrus en Judas die het koninkrijk van God anders uitleggen. Maria Magdalena gelooft niet in een revolutie die een einde zal maken aan de tirannie van de Romeinen, maar is ervan overtuigd dat verandering van binnenuit moet komen, en dat je vanuit liefde en goedheid moet handelen. Zij is degene die de christelijke waarden in praktijk brengt en in staat is te vergeven.



Babette's Feast - Vrijdag 8 maart

Babette, cheffkokkin in Parijs is gevlucht naar Denemarken, waar ze in een klein dorp terecht komt. Wanneer ze een loterij wint richt ze een feestelijke maaltijd aan. Hiermee geeft ze alles wat ze heeft: om niet. Het geeft haar en de gasten het hoogste genoegen. Het is een lust voor het oog. Paus Franciscus vond dit de mooiste van alle films die hij ooit had gezien.



Concertagenda - voor alle concerten geldt: vrijwillige bijdrage bij de uitgang

Orgel op zaterdag in de Doopsgezinde Kerk, Grotestraat 57, Almelo

In de maande februari t/m juni zijn er weer bespelingen op het gerestaureerde Heilmann-Courtain orgel. Informatie: *website DGA* <http://www.dgtwente.doopsgezind.nl/>

Data : Za 2 maart Arend Kettelarij (Rijssen)

Za 6 april Henk Linker en Valeria Boermistrova -mezzosopraan- (Almelo)

Za 4 mei Jan Braakman (Vriezenveen)

Za 1 juni Paul Rosoman (Wellington, Nieuw Zeeland)

Aanvang : **14.00 uur** precies - alle concerten

Duur : ca. drie kwartier

Concertkoor Sursum Corda Almelo

Petite messe solonelle - Gioachino Rossini - muzikale leiding Eric Kotterink
voorconcert voor uitvoering St. Goedele Kathedraal te Brussel op 9 maart

Datum : 9 februari 2019

Tijd : 19.30uur

Locatie : Kerkzaal NOACH - wijkcentrum De Schelf

Informatie : <http://www.sursumcorda-almelo.nl>

Concerten in de Grote Kerk

Datum : zondag 3 februari 2019

Kamerkoor Canteklaer

o.l.v. lassen Raykov

m.m.v. Ronald Moelker (fluit) en Niels Bijl (saxofoon)

Datum : zondag 3 maart 2019

Vocaal & Instrumentaal Ensemble Faelix Baroque

o.l.v. Anthony Scheffer

Datum : zondag 7 april 2019

Vocaal Ensemble Exicon

m.m.v. Lîga Vilmane orgel

Tijd : Aanvang alle concerten 15.30 uur

Info Henk Kamphuis - h-kamphuis@scarlet.nl - 0546 863512

“Muziek en sfeer” in de St.- Georgiusbasiliek

De uitvoerenden zijn mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker.

Data : 20 januari / 17 februari / 24 maart / 28 april / 2 juni

17 februari: sopraan Judith Hoffmann en trompettist Dirk Wittfeld (uit Keulen) samen met organist Henk Linker mooie werken uit de Barok uitvoeren.

2 juni: Het Vocaal Ensemble La Colombe o.l.v. lassen Raykov zingt 4 dubbelkorige motetten van J.S. Bach, m.m.v.. Henk Linker, orgel en orgelsolo, Inja Botden, cello en Valeria Boermistrova, mezzosopraan.

Tijd : **15.30 uur**

Informatie : <http://www.orgel-mezzo.nl/>

▲
Overzicht activiteiten

januari

5	Lezing "De Russen komen"		blz 5
8	Meditatie	start	blz 4
8	Tien leefregels	start	blz 6
11	Film		blz 18
14	Op naar de zondag	start	blz 14
15	Lectio Divina	start	blz 5
17	Samen lezen	start	blz 14
21	Icoon schilderen	start	blz 4
21	Vesper		blz 3
22	In de ogen van Rembrandt	start	blz 10+11
22	Vesper		blz 3
23	Vesper		blz 3
23	Inleiding op de Psalmen	start	blz 5
22	Vesper		blz 3
23	Vesper		blz 3
24	Meditatieve wandeling		blz 6
26	De Weg gaan met het labyrint	start	blz 7
27	Vesper		blz 3
29	Danskring: geloof in beweging	start	blz 7

februari

2	"Beeldende Kunst van de Contra-reformatie"		blz 8
7	Bijbellezen met het oog op zondag		blz 9
7	Aardse meditatie	start	blz 8
8	Film		blz 18
14	Leesgroep Speling		blz 9
16	Meditatieve wandeling		blz 9

maart

1	Wereldgebedsdag		blz 12
2	"Hoe God verscheen in Saksenland"		blz 12
7	Mandala tekenen	start	blz 11
8	Film		blz 18
12	Lezing Werkman en de Chassidische legenden		blz 13
14	Met hartstocht voor de wereld	start	blz 15
16	Johannes van het Kruis	start	blz 15
20	Het 'goede gesprek'	start	blz 15
21	Spiritualiteit van Taizé		blz 13

april

4	De symbooliek van het kruis		blz 16
6	Rock en Religie		blz 16
15	Vesper		blz 3
16	Vesper		blz 3
17	Vesper		blz 3

mei

8	Liefde gaf haar duizend namen		blz 17
11	Balans in je leven	start	blz 17